

Gudsbilleder 1

Refleksion til lederne

Debatten om Mohammed-tegningerne har været hård kost for de fleste børn og voksne.

Børn har set mange billeder af brændte flag, vrede mennesker og har også hørt lidt i skolen og måske modtaget SMS'er. Derfor starter andagten ud med en snak om deres oplevelser uden at påføre dem angst og usikkerhed. Spar på detaljerne, men vær ærlig.

Andagten er en opfordring til at snakke om det børnene har set, men tager også fat om det med at vi som kristne har et billede af Gud, for i Jesus Kristus er Gud blevet menneske. Gud giver os i Biblen billeder på hvem han er, men Gud nøjes ikke med at give billeder for Gud har givet os et levende billede i kød og blod i Jesus. Andagten tager fat i nogle af de centrale billeder af Gud fra det nye testamente.

Sang

March og lejr nr. 58

- Du kom til vor runde jord

Spørgsmål til børnene

Er der nogle der har set fjernsyn og set hvordan nogle er blevet vrede over de billeder der er blevet tegnet af profeten Mohammed?

Hvorfor tror I de blev vrede?

Hvad tænkte I da I så billederne på TV? Blev I bange?

Fakta til lederne

Mohammed er for muslimerne den vigtigste profet. Jesus er også en profet, men Mohammed var den sidste af Guds profeter ifølge en muslim, og Mohammed "grundlagde" Islam.

I Islam er det forbud mod at afbille noget levende, men man er ikke helt enig om hvordan det skal forstås, men de fleste muslimer ville aldrig lave billeder af Mohammed og slet ikke af Gud.

Aktivitet

Forklar inden aktiviteten at vi kristne gerne må lave billeder af Gud fordi Gud selv blev menneske i Jesus og derfor har givet os et billede af hvordan Gud er.

Lederen har inden mødet på et A4 ark tegnet billeder af:

- En hyrde eller en hyrdestav
- En tjener eller et fad med mad, der

holdes af en hånd

- En far, evt. en stor mand med fuldskæg og en søn

Billederne lægges i hvert sit hjørne af rummet og børnene kan nu vælge at stille sig ved et af billederne.

Hver gruppe skal nu så sige så meget de kan om det at være hyrde, tjener eller far.

Læs op

- til hver gruppe (brug gerne de stik ord børnene selv har givet):

Hyrde: Jesus fortæller at Gud er ligesom en god hyrde, der passer på sine får og vil gøre alt for at fårene ikke bliver væk eller bliver spist af ulven. Gud passer på os og vil at vi skal leve i fællesskab sammen. Hyrden glemmer aldrig sine får, og Gud glemmer aldrig os mennesker.

Tjener: Jesus fortæller at Gud er som en tjener, der vil hjælpe os mennesker. Gud vil at vi skal leve og være glade og ikke være bange. Gud er ikke en sur mand der sidder i himlen og skælder ud, men en tjener der ønsker at være der for os. Derfor blev Gud menneske i Jesus og kom til jorden for at tjene os.

Far: En far passer på sine børn, viser dem hvad der er rigtigt og forkert. En far trøster og elsker sine børn.

Fortæl

Lignelsen om den fortabte søn

Nu skal I høre en fortælling om en far, der holdt meget af sin søn selvom sønnen var et fjols.

"En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til

ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyndk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham.

Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slaget fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger - da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet." Lukas evangeliet kapitel 15, vers 11-32.

Bøn

Kære Gud.

Tak fordi du sendte din søn Jesus, så vi kunne se hvordan du ser ud.

Vi beder for fred i verden og for at du vil passe på os.

Vi meder for at muslimer og kristne må være venner.

Fadervor

Sang

March og lejr nr. 16 - Nu går solen sin vej

Gudsbilleder 2

Refleksion til lederne

Andagten minder om den forrige da den tager de samme spørgsmål op for at følge op på sidste uges snak. Aktiviteten er dog anderledes.

Debatten om Mohammed-tegningerne har været hård kost for de fleste børn og voksne.

Børn har set mange billeder af brændte flag, vrede mennesker og har også hørt lidt i skolen og måske modtaget SMS'er. Derfor starter andagten ud med en snak om deres oplevelser uden at påføre dem angst og usikkerhed. Spar på detaljerne, men vær ærlig.

Andagten er en opfordring til at snakke om det børnene har set, men tager også fat om det med at vi som kristne har et billede af Gud, for I Jesus Kristus er Gud blevet menneske. Gud giver os i Biblen billeder på hvem han er, men Gud nøjes ikke med at give billeder for Gud har givet os et levende billede i kød og blod i Jesus. Andagten tager fat i nogle af de centrale billeder af Gud fra det nye testamente.

Sang

March og lejr nr. 58 - Du kom til vor runde jord

Spørgsmål til børnene

Er der nogle, der har set noget nyt i fjernsyn om de billeder der er blevet tegnet af Mohammed?

Er der nogle, der nogensinde har set et billede af Jesus? Hvordan så Jesus ud på det?

Fakta til lederne

Mohammed er for muslimerne den vigtigste profet. Jesus er også en profet, men Mohammed var den sidste af Guds profeter ifølge en muslim, og Mohammed "grundlagde" Islam.

I Islam er det forbudt mod at afbillede noget levende, men man er ikke helt enig om hvordan det skal forstås. De fleste muslimer ville aldrig lave billeder af Mohammed og slet ikke af Gud.

Aktivitet

Børnene skal tegne hvordan de tror Jesus så ud.

Man kan evt. sætte nogle til at tegne hovedet, andre kroppen, fødderne, armene osv. Og så sætte dem sammen til sidst. (Det kan blive en ret speciel Jesus vi får ☺)

Samtale

Tag en snak om hvorfor de har valgt at tegne Jesus sådan?

Hvilken farve øjne havde han mon? (Jesus var jøde og fra mellemøsten dvs. han havde nok brune øjne)

Jesus så nok ikke sådan ud. Vi ved faktisk slet ikke hvordan Jesus så ud, så derfor må vi godt tegne ham, men vi ved også at det aldrig vil komme til at ligne. Derfor skal vi høre historier fra biblen for at vi kan få nogle billeder af hvordan Gud er.

Læs

Zakæus var en lille bitte mand. En lille rund mand der boede for sig selv. Men han var også en nysgerrig mand og han ville gerne vide alt det, der foregik i byen. Men det er ikke nemt når man både er lille og nysgerrig. Når der var mange mennesker på gaden skulle han enten kigge ud gennem benene på de andre eller ind i huset og hente en skammel for at kunne se, hvem der gik forbi ude på gaden. At være både lille og nysgerrig er ikke nemt.

Men Zakæus var også en rig mand. Han arbejdede for Romerne, for dem der havde besat landet og som de fleste gerne ville have sparket ud.

Tænk hvis man kunne købe sig til at blive højere. Med alle de penge Zakæus havde så kunne han blive rigtig høj og han ville kunne se alle mennesker.

De fleste kunne ikke lide Zakæus. En ting var at han arbejdede for Romerne, for fjenden, men han snød og var også fræk. Ingen kunne rigtig lide ham, han var en lille, rund, snydepels. En man helst gik i en ordentlig bue uden om.

Zakæus havde hørt om Jesus. Nogle kaldte Jesus for en profet, nogle mente han var tosset, nogle mente han var en ny konge og han havde vist også gjort nogle under. Han ville Zakæus gerne se.

Og en dag kom Jesus til byen. Rygterne løb længe før Jesus var i nærheden af byen, så Zakæus hentede sin skammel, men det hjalp intet. Han kunne intet se. Han hoppede og dansede på skamlen for at se over alle de andre mennesker der var stimlet sammen, men lige meget hjalp det. Men, så let gav Zakæus ikke op. Han hoppede ned fra skamlen og løb, halvvejs trillede hen mod morbærfigentræet ved vejen. Han klatrede med besvær op i det og kunne nu se ud på vejen. Han måtte holde godt ved for ikke at falde ned. Han tænkte ikke over hvor sjovt det måtte have set ud at den lille runde mand lå og balancerede på en meget tynd gren.

Jesus nærmede sig og Zakæus ventede spændt på om han lige ville hvide et mirakel ud af ærmet, men i stedet så drejede Jesus hovedet og så op på den lille runde mand i træet og sagde: Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus. Folkene omkring Jesus var ved at tabe øjne og øre og alt det de havde i hænderne af bare forbavselse, for Jesus ville besøge Zakæus, den lille lort, den lille forræder. Zakæus selv var også lige ved at skvatte ned at den gren han sad på, men fik sig bakket ned af træet og pilede hjem mens han tænke: hvorfor mig? Hvorfor vil Jesus besøge mig?

Da Jesus gik ind i Zakæus hus kunne han høre folk bag ham mumle: "Han er gået ind hos en syndig mand". Hvad tænkte Jesus mon på, sådan at gå ind hos fjenden, hos en snyder og bedrager? Men Jesus var ligeglad med deres mumlen og Zakæus var så glad for at nogle endelig så ham, at han sagde til Jesus: Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire-dobbelte tilbage.

Jesus kiggede først på Zakæus og vendte sig så om og kiggede på folkene udenfor og sagde: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.«

Pointe

Fortællingen viser at Gud også inviterer de som ingen andre kan lide ind i fællesskabet. Gud lukker ikke nogen ude. Gud elsker også dem vi synes er fortabte eller underlige på samme måde som en far eller en mor altid vil elske jer selvom I måske har gjort noget dumt.

Sådan giver Jesus os et godt billede af hvem Gud er. Jesus opsøger dem ingen andre vil opsøge.

Bøn

Kære Gud.

Tak fordi du sendte din søn Jesus, så vi kunne se hvordan du ser ud.

Vi beder for fred i verden og for at du vil passe på os.

Vi beder om at vi må lære mere om hvordan du er og vi beder om at du vil tilgive os når vi gør noget dumt

Fadervor

Sang

March og lejr nr. 16 - Nu går solen sin vej



COEXISTENCE

Sameksistens - coexist!

Sang

March og lejr nr. 25 - Menneske din egen magt

Tag en snak om hvordan I har oplevet hele sagen om billederne af Mohammed? Har det påvirket jer? Har det gjort dem bange eller vrede? Har I modtaget SMS'er med antimuslimske beskeder og hvad har de gjort med dem?

Vis COEXIST billedet

Fakta til lederne

Billedet består af symbolerne fra de tre monoteistiske religioner: muslimernes halvmåne, jødernes Davidsstjerne og det kristne kors.

De tre religioner der har meget til fælles, troen på den ene Gud og mange af fortællingerne i det gamle testamente, de er opstået i det samme område og har den samme stamfar - Abraham.

Spørgsmål

Hvad betyder coexist? (sameksistens)
Hvad betyder månen, stjernen og korset?

Læs

Månen og stjernen. Tænk at have fundet på dem som symboler for en religion. Der er vel ikke noget der synes smukkere og mere fuldendt.

Men hvad gik der lige galt for de kristne - et kors? Hvad tænkte de på? To planker banket sammen med søm? Et henrettelses-instrument? Det vinder altså ingen reklamepriser. Det må være en "ommer." Hvorfor fik vi ikke en stjerne, en sol eller en måne? Hvorfor skulle vi have korset?

Hvorfor et kors? hvorfor i alverden skulle Gud dø på korset? Hvad er det for en Gud

der lader sig ydmyge og hænge med benene dalrende på et kors blandt røvere og forbrydere?

Korset siger utroligt meget om Gud. Det er en Gud, der træder ud af sin himmel, ud af lænestolen hvor han med overblik har kunnet betragte alt. Han træder ud af det sikre for at tage bolig i det fremmede, for at gå i dialog med mennesker.

Det er en Gud der går så lang som at give sit eget liv for at vise hvor langt hans kærlighed rækker.

Den kærlighed Gud sætter som overskrift er ikke en kærlighed, der trækker streger og sætter skel.

Den Gud Jesus forkynder os er en Gud, der vil at vi skal leve sammen så forskellige som vi. Vi skal ikke løbe rundt og dele folk op i rigtige og forkerte. Det er værd at huske, når vi modtager en SMS, der forsøger at gøre nogle til syndebukke eller udråbe andre til fjender.

Korset siger det sammen som billedet: co-exist.

Korset er et evangelium, et glædeligt budskab for Gud går så langt som døden for at vise sin kærlighed og vilje til at forsone sig med os mennesker og han vil at vi skal gøre det samme. Gud strakte i Jesus hånden ud af sin himmel for at give os mennesker sin hånd, på samme måde vil Gud at vi skal strække hånden ud til de, der bliver kaldt fremmede.

Ingen fremtid uden forsoning, ingen fremtid uden dialog

Bøn

af Frans af Assisis

Herre, gør mig til et redskab for din fred:

Lad mig bringe kærlighed,

hvor hadet råder

Lad mig bringe tilgivelse,

hvor uret er begået

Lad mig bringe enighed, hvor uenighed råder

Lad mig bringe tro,

hvor tvivlen råder

Lad mig bringe sandhed,

hvor vildfarelse råder

Lad mig bringe håb,

hvor fortvivlelse råder

Lad mig bringe glæde,

hvor bedrøvelse råder

Lad mig bringe lys,

hvor mørket råder .

Herre, lær mig at søge:

At trøste mere end at blive trøstet

At forstå mere end at blive forstået

At elske mere end at blive elsket.

For:

Det er ved at give,

at man modtager

Det er ved at tilgive,

at man får tilgivelse

Det er ved at dø,

at man opstår til evigt liv.

Fadervor

Sang

March og lejr nr. 44 - Du som har tændt millioner af stjerner

Jeg var fremmed

Sang

March og lejr nr. 83 - intet skiller

Læs

Følgende SMS blev modtaget af en FDF'er under røret om Mohammed-tegningerne:

"Undskyld fordi vi gav jer husly og hjælp. Undskyld fordi vi giver jer en uddannelse. Undskyld fordi vi hjælper jer økonomisk. Undskyld fordi vi sender hjælp til jeres lande. Undskyld vi ikke render rundt med sprængstoffer på vores kroppe når vi føler os krænket. Undskyld fordi vi ikke bare gør som jeres tro siger. Men en undskyldning for at ytre os i vores eget kristne land, den får I aldrig. Send videre..."

Spørgsmål til seniorerne

Har nogle af jer modtaget lignende SMS'er? Hvad stod der? Sendte I dem videre? Hvad tænker I, når I hører denne besked? Hvem er SMS'en henvendt til og hvordan beskriver den dem, den henvender sig til?

Refleksion

Ved første øjekast, så ser teksten uskyldig ud for der står jo undskyld, undskyld, undskyld!

Men hvor troværdig at få en undskyldning, hvis man ikke føler at den anden mener det, eller hvor troværdigt er det at give en undskyldning, hvis man til sidst tilføjer et lille "men"? Men så skal du også gøre sådan og sådan før min undskyldning gælder. Måske har I selv prøvet det. Det med at få en undskyldning ansigt til ansigt eller på SMS, men hvis I ved at den anden ikke mener det for så gør det bare ondt være, så bygger det en endnu større mur mellem jer og skubber hinanden endnu længere væk fra hinanden.

SMS'en ovenfor er slet ikke nogen undskyldning, end ikke en dårlig undskyldning. Men SMS'en er en skjult anklage. En anklage mod fremmede og giver et billede af at alle muslimer er selvmordsbombere.

Jesu gav os ikke nogen færdig pakkede løsninger på hvordan vi som kristne skulle løse denne verdens problemer. Havde Biblen været en opslagsbog, med regler for hvordan vi skulle gøre i den og den situation, så kunne vi jo bare slå op og finde svaret, men Biblen er ikke et opslagsbog med færdigpakkede regler. Biblen fortæller om kærlighed og ansvar og det kan man ikke skrives ned på en formel. Men Jesus gav os et eksempel i ord og handling på hvad kærlighed er:

Læs

For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! (Mattæusevan-geliet kap. 25, 35-45)

Forskellen på SMS'en og Jesu ord at, at Jesus sætter sig i de fremmedes sko, han står ikke og peger fingre af de fremmede for Jesus, dvs. Gud var selv fremmed. Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!

Bøn

af Frans af Assisis

Herre, gør mig til et redskab for din fred:

Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder

Lad mig bringe tilgivelse, hvor uret er begået

Lad mig bringe enighed, hvor uenighed råder

Lad mig bringe tro,

hvor tvivlen råder

Lad mig bringe sandhed,

hvor vildfarelse råder

Lad mig bringe håb,

hvor fortvivlelse råder

Lad mig bringe glæde,

hvor bedrøvelse råder

Lad mig bringe lys,

hvor mørket råder .

Herre, lær mig at søge:

At trøste mere end at blive trøstet

At forstå mere end at blive forstået

At elske mere end at blive elsket.

For:

Det er ved at give,

at man modtager

Det er ved at tilgive,

at man får tilgivelse

Det er ved at dø,

at man opstår til evigt liv.

Fadervor

Sang

March og lejr nr. 44 - Du som har tændt millioner af stjerner