

Ingredienser til andagt "Om at give slip"

- ✚ Hør sangen "Slip" af Simon Kvamm
- ✚ Intro (se Inspiration nedenfor)
- ✚ Tankestarteren sættes i spil
- ✚ Check ud
- ✚ Fadervor
- ✚ Evt. afrundings-sang "March og lejr nr. 40"

Inspiration til intro

I biblen findes der en lignelse om arbejderne i vingården. I lignelsen møder vi vingårdsejeren, som ser nogle ledige arbejdere stå på torvet og vente på at blive tilbudt arbejde, så de kan tjene dagens løn. Han ansætter dem med en aftale om, at de i aften, når arbejdet er færdigt, må få en denar som tak for hjælpen. Og hele dagen går vingårdsejeren op til torvet og ser nye ledige arbejdere så og vente, og hver gang indgår han en aftale med arbejderne om, at de, ved fyraften, må få en denar som tak for hjælpen, hvis de giver en hånd med i vingården. Der er bare den hage ved lignelsen, at ved aftentid, da arbejdet i vingården er færdigt, har nogle af arbejderne været i vingården siden tidlig morgen mens andre først er kommet til lige inden aftenmadstid.

Det betyder, at ikke alle har arbejdet lige hårdt for den ene denar. Men alligevel får alle ved fyraften udleveret én denar. Hverken mere eller mindre. Men de arbejdere, som har arbejdet hårdt siden tidlig morgen føler sig snydt og går til vingårdsejeren og siger, "De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lig med os, der har båret dagens byrde". Men til det svarer vingårdsejeren bare, "Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, som er dit, og gå!".

(hele bibelhistorien om arbejderne i vingården kan findes via QR-koden på tankestarteren "Om at give slip")

"Der er altid noget, man ikke har fået – det er altid det, man vil ha". Sådan synger Simon Kvamm i den sang, som vi hørte lige før. Og måske har han ret. Måske vil vi nogen gange bare gerne have det, som vi kan se, at de andre har, ligesom arbejderne i lignelsen, der har arbejdet helt vildt hårdt for den samme løn, som de, der ikke har arbejdet nær så hårdt. For som vi ser det, så ser det ud til at det tit er sjovere at være alle de andre. Men passer det? Er det uretfærdigt, at vi ikke alle sammen har den nyeste iPhone, når nu én fra klassen har én? Og er det uretfærdigt, at alle andre har mange flere venner end en selv? Og er det træls, at selv dem i klassen under mig er bedre til at sjippe i sjippetov end jeg selv er?

Det kan måske virke lidt uretfærdigt til tider, at man ikke har alt det, som alle andre har, men når man tænker efter engang, har vi så ikke også alle sammen noget, som vi ikke vil undvære for noget som helst i verden? Som vi ikke engang vil bytte væk for selv den smarteste nye telefon?

Der er et princip som hedder, "Det forhåndsværende søms princip". Det betyder, at man må nøjes med det man har og få det bedste ud af det. For at sige det på en anden måde, så handler det om at give slip. At give slip på de forestillinger man har, om hvor nice verden kunne være hvis man nu havde den nyeste telefon, for kan den nyeste telefon i virkeligheden noget, som jeg ikke kan med den jeg har i forvejen? Og give slip på ideen om, at det må være fedt at være skolens mest populære pige eller dreng, for de venner man har lige nu, de er faktisk ret nice og dem vil man ikke undvære! Og hvor fedt det kunne være, hvis man nu var mester i at sjipte, for sjipting er jo allerede sjovt nu, bare fordi man er med.

Spørgsmål, der stilles af tankestarteren "Om at give slip"

- ✚ Hvad handler Simon Kvamms sang "Slip" om?
- ✚ Hvornår kan det forhåndsværende søms princip bruges?
- ✚ Hvorfor bliver man jaloux?
- ✚ Hvorfor bliver arbejderne i vingården vrede?

Check ud

Når i har haft en god samtale om de billeder og spørgsmål, som er på tankestarteren, så kan i lave en "check ud"-runde, hvor alle personer i samtalekredsen slutter af med at sige, "Jeg checker ud med, at jeg vil give slip med/på..."