

### **Ingredienser til andagt ”om at være udvalgt”**

- ✚ Sang ”nr. 88” i March og Lejr
- ✚ Intro (se inspiration nedenfor)
- ✚ Tankestarteren sættes i spil
- ✚ Check ud
- ✚ Fadervor
- ✚ Evt. afsluttende sang ”nr. 25” i March og Lejr

### **Inspiration til intro**

Nogen gange får man opgaver stillet, som man skal løse. Det kan være mor, der mangler hjælp til at handle, eller far, som beder dig om at rydde op på dit værelse. Sådan nogle opgaver har vi hele tiden foran os, og de er ikke svære at løse. Vi ved godt, hvordan man gør. Men andre gange får vi en større opgave stillet, som kræver mere af os. Og en sjælden gang imellem får vi en opgave, som vi slet ikke føler os i stand til at løse.

Sådan en opgave fik Moses fra biblen stillet, på en helt almindelig dag, hvor han vogtede får for sin svigerfar. Han var ikke klar over det, men Gud havde udvalgt Moses til at løse en opgave. Han skulle føre Israelitterne ud af Egypten. Og da Gud fortalte Moses det, så blev Moses helt nervøs og fik hjertebanken, for Moses anede jo ingenting om at føre mennesker nogen som helst steder hen. Han var jo bare en fårehyrde, så det eneste han var vant til var, at føre fårene, og dem var der næsten aldrig pjat med. Men Gud insisterede! Og hele tre gange sagde Moses nej til opgaven. Men til sidst fik Gud overtalt Moses, og Moses påtog sig opgaven, vel vidende, at Gud var med ham. Og således gik det til, at Moses påtog sig en opgave langt større, end han var klar over, at han kunne klare.

Moses er en af Guds udvalgte. Og på en måde kan man sige, at vi alle sammen er udvalgte. Vi har alle sammen opgaver, som skal løses hele tiden. For det kan godt være at mor og far ikke helt er Gud, men de er alligevel mennesker, som har brug for din hjælp. Og på den måde er vi alle sammen udvalgte til at være de bedste medmennesker, vi kan være og til at vise næstekærlighed.

### **Spørgsmål, der stilles af tankestarteren ”om at være udvalgt”**

- ✚ Hvordan føles det at være udvalgt?
- ✚ Hvad tænker du om, at Moses afviser opgaven flere gange?
- ✚ Hvilke opgaver kan man være kaldet til?
- ✚ Hvorfor vælger Gud Moses?

Udviklet af  
FDF Trosudvalg  
Efteråret 2017

## **Check ud**

Efter I har haft en god samtale om de billeder og spørgsmål, som er på tankestarteren, kan I lave en 'check ud' runde, hvor hver person siger "Jeg checker ud med, at Moses...".