

ANDAGT om ydmyghed - Y-faktor

FORM Sang - Samtale -
Bibeltekst - Refleksion -
Bøn - Sang

Sang: Nr. 63 i M&L: Der hvor Guds ansigt stråler

Samtale: Snak med sidemanden, om hvad I tror Ydmyghed betyder eller hvem I tænker er ydmyg? Og om det er noget godt eller skidt at være

Bibeltekst: Lignelsen om farisæeren og tolderen (Luk. 18, 9-14)

Forslag til refleksion: Denne bibeltekst handlede om ydmyghed. Ydmyghed er et svært ord, og i en tid med X-factor, så er det på mange måder nok et begreb der er meget modsat andre principper. At være ydmyg vil sige at være beskedent, altså det modsatte af at prale. Når man er ydmyg, så kender man sine egne begrænsninger og erkender ofte andres værd mere end sit eget. Jesus ville med historien om farisæeren og tolderen fortælle at det at være ydmyg er en god ting. Det er godt at kende sine egne begrænsninger, og Gud skal nok selv dømme os, det behøver vi ikke selv gøre. Som vi lige har sunget i salmen: "For at I ikke skal dømmes, så lad vær' med at døm!" Så at være ydmyg eller at have Y-faktor kan vi kalde det, er at vide at man ikke kan klare hele verden selv. Måske nogle gange lidt modsat X-factor. Peter Pan fra Ønskeøen har ikke meget Y-faktor, han tror han kan klare det hele selv, og har en helt særlig facade han har bygget op, hvor han er den bedste i verdenen hele tiden. Men gang på gang oplever han jo at Wendy og de andre også har noget at kunne gøre og at han derfor alligevel ikke kan klare det hele selv. Og ærligt talt så er der ikke nogen der kan klare hele verdenen selv. Vi har brug for hinanden og Gud er med os hele vejen.

Bøn:

Kære Gud.

Tak for at du sendte din søn til jorden for at han kunne lære os at være ydmyge. Hjælp os til at være ydmyge, at erkende vores egne fejl og samtidig vær med os, så vi ikke skal klare det hele selv.

Fadervor....

Sang: Nr. 78 i M&L: Solen skinner over landet

