

Skabelsen - dag 1 og 2

Øvelse

Prøv at lukke øjnene og forestil jer at der slet ingenting er omkring jer - det er svært. (Giv tid til dette, sådan at børnene fornemmer stilhed og tomhed)

Sådan var det i begyndelsen, dengang der kun var tomhed og mørke. Der var intet andet og ingen anden end Gud. Men Gud var der og hvor han kommer fra ved vi intet om, men han har altid været.

os, at der ind imellem blev mørkt, sådan at vi kunne hvile os og slappe af om natten.

Det skete den første dag.

Den anden dag. Her skaber Gud himlen og jorden. Med masser af vand som vi har brug for, for at leve. Lige som vi ikke kan leve uden lys, sådan kan vi heller ikke leve uden vand - Gud ved altid hvad vi har brug for. Det tænkte han på da han skabte jorden, men han tænker også på det i dag - i dag ved han også hvad han har brug for.

Læs

Læs rim af Johannes Møllehave:

Før alt blev til -
da intet var,
da var der dog
et øjenpar,
Guds øjenpar,
som så og så,
hvad mørket lå
og ruged' på.

Gud skaber, når
og hvor han vil.
"Bliv lys", sa' Gud,
og lys blev til.
Det gule skær -
du ser det her
som keglen i
et lygteskær.

Gud skabte derpå
med sit ord
den runde jord,
hvorpå vi bor,
den klode, som
vi lever på -
og set fra Mars
er jorden blå.

Gud behøver intet andet end sit ord - det er nok at Gud siger: "Der skal være lys". Ja, så blev der lys.

Gud kunne godt lide lyset, men vidste også at det var nødvendigt for

Aktivitet

Det kunne være godt at sidde et sted, hvor der kan blive helt mørkt. Dagens visuelle indslag er **en lom-melygte**, som kan illustrere hvilken forskel det gør, når man går fra mørke til lys.

Når børnene skal forestille sig tomhed, stilhed og intet er det også godt at sidde et sådant sted.

Sang

March og lejr 2005 nr. 61,
Kære Gud - er du der
eller nr. 79,
Solen begynder at gløde.

Bøn

Kære Gud. Vi takker dig fordi du har skabt den dejlige jord til os. Tak for lyset som du ser vi har brug for, tak for vandet du har givet os og som vi heller ikke kan undvære. Hjælp os at passe på jorden, sådan at mennesker, dyr og planter må have det godt. Tak Gud, at du også i dag ved hvad vi har brug for.

Amen

Tekst

1.Mosebog kap.1.1-8.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete; Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.

Skabelsen - dag 3 og 4

Læs

Læs rim af Johannes Møllehave:

Gud gav vor klode
luft og ilt,
så træ og blomst
kan vokse vildt.
Hvert træ blev til,
hver blomst fik duft.
Alt levende
fik ilt og luft.

Og så blev sol
og måne til.
Og stjernehimlens
sammenspil.
Se, her er himlen -
jordens tag.
Og det blev nat,
og det blev dag.

Tekstkommentar (kan evt. læses
eller genfortælles):

Gud har nu skabt lyset, har givet os
himmelhvælvingen sådan at jorden
rigtigt kommer til syne.

Nu fortsætter Gud med at lave
lande, have, floder og vandløb. Han
ved at mennesket har brug for lan-
det til at leve på og havet til bl.a.
at fiske i.

Indtil videre har jorden bare være
jord. Nu siger Gud, at jorden skal
grønnes. Gud skaber liv på jorden
ved planter, træer og frø der lig-
ger i jorden og er klar til at spire.
Der kom planter og dejlige frugt-
træer - også dette for at glæde de
mennesker som Gud har planer om
at skabe. Og ikke kun for at glæde
mennesker, men også fordi vi har
brug for planter og frugttræer for
overhovedet at leve.

Det næste Gud skaber er sådan set
tiden. Han skaber nat og dag og det
er jo netop det der gør at vi kan
tælle dage, måneder og år. Gud ville
også at vi skulle kunne fastsætte
festtider, så også det er planlagt af
Gud, at vi skal feste og have det

ekstra godt ind imellem.

De to store lys skabes - solen og
månen - til at herske om dagen og
om natten. Hver gang Gud har skabt
noget, ser han at det er godt. Han
giver os alt det gode i skabelsen, han
ønsker at det skal være det bedste
sted at være og han vil os det godt
- dengang som i dag.

Aktivitet

Genskab situationen fra sidst, hvor
I sidder i et rum hvori der kan blive
helt mørkt. Tænd lommelygten for
at minde om lyset der blev skabt,
medbring en blomst, et frø og evt.
forskellige frugter.

Der kan samtales om hvordan vi
bruger planter, frugter og træer.
Desuden kan der snakkes om årets
fester, årets gang med lysere og
mørkere tider.

Sang

March og lejr 2005 nr. 61,
Kære Gud - er du der
eller nr. 79,
Solen begynder at gløde.

Bøn

Kære Gud. Vi takker dig for alle de
forskellige lande og have du har
skabt. Tak at vi må i Danmark, hvor
der ikke er krig eller sult. Tak, at vi
har tøj, et sted at bo og venner at
være sammen med. Kære Gud, tak
at du har skabt naturen omkring os.
tak for planter, frø og dejlige frugt-
træer. Tak, at du altid kan se hvad
vi har brug for.

Amen

Tekst

1. Mosebog kap. 1.9-19.

Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle
sig på ét sted, så det tørre land kommer til
syne!« Og det skete. Gud kaldte det tørre land
jord, og det sted, hvor vandet samlede sig,
kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Gud
sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sæt-
ter frø, og alle slags frugttræer, der bærer
frugt med kerne, skal være på jorden.« Og
det skete; jorden frembragte grønt, alle slags
planter, der sætter frø, og alle slags træer,
der bærer frugt med kerne. Gud så, at det
var godt. Så blev det aften, og det blev mor-
gen, tredje dag. Gud sagde: »Der skal være
lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra
nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte
festtider, dage og år, og de skal være lys på
himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og
det skete; Gud skabte de to store lys, det
største til at herske om dagen, det mindste
til at herske om natten, og stjernerne. Gud
satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse
jorden, til at herske om dagen og om natten
og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det
var godt. Så blev det aften, og det blev mor-
gen, fjerde dag.

Personligheder i GT - Josef 1

Læs

Josef er søn af Jakob og han har 11 brødre. Josef er Jakobs ynglingssøn og det er hans brødre meget misundelige over. Gud giver Josef nogle drømme - i de drømme er Josef herskeren og brødrene og hans forældre skal bøje sig for ham. Det er nogle svære drømme og det gør ikke ligefrem Josef mere populær, hans brødre bliver meget sure på ham og synes han er en være pralhals. Det viser sig senere at drømmene faktisk har en betydning og at de går i opfyldelse, men det kommer vi til senere.

Josef er sendt ud til brødrene der vogter får, men de er så misundelige på Josef, at de vil gøre ham ondt. Først vil de dræbe ham, men heldigvis er de ikke enige om det og i stedet sælger de Josef til købmænd der er på vej til Egypten. Sådan kommer Josef til Egypten og bliver der solgt til Faraos hofmand Potifar, der er chef for livvagten. Misundelse kan føre til meget - det kan vi se i denne fortælling. Brødrene var så sure på Josef, at de bare ønskede at komme af med ham.

Når vi ser os omkring i verden i dag, kan vi også se mange tegn på, at mennesker er misundelige på hinanden.

delse kan der ligge nogle sedler i kassen. Forslag til ord : krig, sult, skænderi, jalousi, had. Udtalelser som : "Jeg synes, dit tøj er grimt og umoderne", "Jeg kan ikke lide dit værelse".....

Snak også om hvad vi kan gøre for at undgå misundelse.

Læs

Vi må hjælpe hinanden til ikke at være misundelige, fortælle når vi synes de andre har noget pænt tøj på, kunne glæde os med hinanden over de ting vi gør og får.

Det er også vigtigt, at vi kan tilgive hinanden når vi er misundelige og at vi kan snakke om det i stedet for at blive sure på hinanden og gøre dumme ting ligesom Josefs brødre gjorde.

Sang

March og lejr 2005 nr. 29,
Der er så meget der kan trykke.

Bøn

Kære Gud, hjælp os til ikke at være misundelige på hinanden. Hjælp os til at vi i stedet må kunne glæde os over det de ting og oplevelser de andre får. Tilgiv os når vi alligevel bliver misundelige og gør dumme ting overfor hinanden.

Vi takker dig for denne dag og dette patruljemøde.

Amen

Tekst

1. Mos. 37.

Fortællingen om Josefs drømme og brødrenes misundelse.

Kapitlerne omkring disse vers fortæller mere om Josef, Jakob og den øvrige familie.

Aktivitet

Her kan dagens pakke godt komme ind. Tag en lille kasse/skotøjsæske eller lignende med. Som udgangspunkt for en samtale om misun-

Personligheder i GT - Josef 2

Læs

- eller genfortæl:

Josef er efterhånden blevet en anset mand i Egypten. Han kom jo til Egypten efter at hans brødre ville af med ham og derfor solgte ham til Egyptiske købmænd. Josef har fået en fin stilling ved Faraos hof og han er nu den der uddeler mad til folket, da der er hungersnød i landet.

Josefs brødre kommer også til ham og vil købe mad og Josef genkender straks sine brødre, men giver sig ikke til kende overfor dem.

Han elsker stadig sine brødre på trods af det de har gjort imod ham og nu kommer Josef til at tænke på de drømme han havde og som gjorde, at brødrene for alvor blev trætte af ham.

De ting Josef gør imod hans brødre - pengene der lægges øverst i deres sække og Josefs bæger i Benjamins sæk - de er med til at brødrene bliver bange og frygter Josef. Det er altså også med til at de bøjer sig for ham, da han giver sig til kende for dem. Så er drømmen gået i opfyldelse, drømmene der netop handlede om brødrenes neg der bøjede sig for Josefs og de elleve stjerne, solen og månen der bøjede sig for ham.

Josefs måde at gøre tingene på fortæller os om, at han kan tilgive sine brødre. Han kan glemme det de har gjort imod ham og han tilgiver dem. Det er vigtigt, at kunne tilgive og glemme når andre mennesker gør noget forkert imod os og de så beder om tilgivelse. Det er også vigtigt, at vi kan bede et andet menneske om tilgivelse, når vi har gjort noget forkert.

På samme måde er det med Gud. Han kan altid tilgive os når vi kommer og beder ham om det.

Josef viser os også, at man skal tænke på andre når de har det svært. Han ser her, at hans familie er i nød og kan ikke bare vende sig fra dem, selvom det måske ville være fristende. Nej, han ønsker at hjælpe og sådan må vi også være. Vi må se hvem der har brug for hjælp. Det kan være en i vores familie, en ven/veninde eller en kammerat fra klassen. Så må vi prøve, at glemme os selv lidt og hjælpe den der har brug for hjælp. Det må vi også bede Gud om hjælp til.

Aktivitet

Medbring noget korn som illustration til det Josef kunne give sine brødre, men også for at huske Josefs drøm med de elleve neg der bøjer sig for ham.

Sang

March og lejr 2005 nr. 29, Der er så meget der kan trykke.

Bøn

Kære Gud, hjælp os at tilgive andre deres fejl imod os. Hjælp os også at bede andre om tilgivelse for det vi har gjort forkert imod dem.

Kære Gud, hjælp os også at hjælpe andre, når de har brug for det. Lad os ind imellem glemme os selv og tænke på andre i stedet.

Amen

Tekst

1. Mosebog kap. 42-43-44-45. Det er en lang tekst, så derfor er det som baggrundsvideo for lederen - det vil være en fordel at finde beretningen i en børnebibel eller genfortælle den for børnene.

Personligheder i GT - Samson

Læs

- eller genfortæl:

Samson er en af de personer i GT, som vi ofte har hørt om. Historien om Israelitterne som igen havde været ulydige overfor Gud og havde svigtet Gud. Gud opgiver dem ikke, men har en plan. Endnu engang vil han frelse Israelitterne - denne gang fra det folk der hedder Filistrene. I denne plan indgik Samson.

Samsons forældre havde i mange år forsøgt at få børn, men det ville ikke lykkedes for dem. Men nu griber Gud ind og ser at han kan bruge netop disse mennesker til at føde og opdrage Samson. Samson som skulle være i besiddelse af nogle helt særlige egenskaber, fordi Gud gav ham disse egenskaber. Allerede da hans mor fik at vide, at hun skulle føde Samson, fik hun også at vide, at de aldrig måtte lade ham klippe, for i Samsons hår sidder hans kræfter.

Samson virker til at være en mand der ved hvad han vil. Han vil giftes med en filister kvinde. Det bliver han også, men det varer kun kort. Han får en kæreste som også står i ledtog med filistrene, hun skal nemlig lokke hemmeligheden ud af Samson. Det lykkedes også for hende og Samsons hår bliver klippet af.

Det griner filistrene meget af og de tror nu, at de har overvundet Guds stærke mand. Men de er bare ikke opmærksomme på at Samsons hår igen vokser ud og dermed får han jo kræfterne tilbage.

Samson hævner sig på filistrene. Det gør han da han kommer med til festen, mest for at filistrene kan grine af ham. Samson beder Gud om hjælp, han beder om at han må få kræfterne tilbage bare denne ene gang. Gud lytter til Samsons bøn og giver ham så mange kræfter, at han kan vælte de bærende søjler. På den måde bliver mange filistre slået ihjel og det vigtige var, at de herskende

filistre blev slået ihjel. På den måde sejrede Israelitterne og Samson over filistrene. Samson gik selv i døden for denne gerning, men han ville jo gerne tjene Gud.

Samson var ikke helt lydig hele tiden. Han lod sig lokke af kæresten Dalila og det var ved at ødelægge det hele, sådan at filistrene fortsat kunne have magten over Israelitterne. Heldigvis vendte Samson om til Gud i sin nød. Samson havde mistet sine kræfter og havde fået begge øjne stukket ud. Gud havde ikke opgivet Samson og ville stadig gerne bruge ham og derfor hjælper Gud ham.

Heldigvis hjælper Gud også os, selvom at vi måske har været på vej væk eller i længere tid ikke lige har husket Gud. Gud ønsker at vi skal være hans børn og han ønsker at hjælpe os, når vi har det svært.

Eftertanke

1. Hvordan mon historien var blevet, hvis ikke Dalila havde fået hemmeligheden ud af Samson?
2. Havde Samson fortjent, at få hjælp fra Gud?

Sang

March og lejr 2005 nr. 25,
Menneske din egen magt

Bøn

Kære Gud, tak at du igennem Samson viser os at du er en stor og mægtig Gud, der bekymrer sig for os mennesker også selvom at vi ind imellem svigter dig.

Amen

Tekst

Dommerbogen 13.1-5.

Dommerbogen 16.

(Kapitlerne 13 - 16 fortæller hele historien om Samson, den kunne jo læses som baggrundsviden)

Personligheder i GT - David og Goliat

Læs

- eller genfortæl
Israelitterne er igen i kamp mod filistrene og denne gang har filistrene en kæmpe med sig. Hans navn er Goliat og han håner israelitterne - ingen af israelitterne tør dog gå imod denne kæmpe mand. Så kommer David. Davids brødre er med i kampen mod filistrene og David skal sådan set bare ud med noget brød til dem.

David lytter til Goliats hånlige snak og føler sig generet af det, da han også kan høre at Goliat gør grin med Gud. Det bryder David sig ikke om at lytte til og derfor vil han kæmpe imod Goliat. De andre israelitter mener, at det er for dumt, da David er meget lille i forhold til kæmpen. Men hærføreren Saul giver David lov til at gå i kamp mod Goliat med ordene: "Så gå da, og Herren være med dig!".
Og Herren var virkelig med David. David kunne ikke bære den store rustning, man forsøgte at få ham i, men han havde sin slynge og sine sten.

David slår Goliat ihjel og det kan man jo undres over. Men vi ved jo at det var fordi Gud var med David på en særlig måde. David ville forsvare Israel, israelitterne og Guds navn - og Gud hjalp, for uden Guds kraft og hjælp kunne David ikke have gjort det han gjorde.

Denne fortælling som er så kendt, kan fortælle os noget om hvor vigtigt det er at vi stoler på Gud. At vi ikke tror, at vi kan klare hele livet selv, men at vi har brug for Gud både på lette og svære dage.

David stolede fuldt og fast på Guds kraft og hjælp. Han stolede på, at Gud nok skulle hjælpe ham i det afgørende øjeblik. David blev ikke skuffet, for Gud var med ham.

Gud er også med os hver eneste dag og vil hjælpe os, hvis vi blot beder ham om det.

Eftertanke

1. Stoler du på Gud lige som David gjorde? Hvorfor/hvorfor ikke?
2. På hvilke dage (de svære eller de lette) husker vi bedst på Gud?

Sang

March og lejr 2005 nr. 25,
Menneske din egen magt

Bøn

Kære Gud, tak for denne dag. Tak for gode og mindre gode oplevelser og tak at du er med hvert eneste øjeblik.

Tak, for fortællingen om David. Hjælp os til, at vi også må stole fuldt og fast på dig og din hjælp. Hjælp os at stole på dig.

Vær du nær hos os og vores venner og familie.

Amen

Refleksion

Emnet til denne andagt er "Fra døden til livet", det handler om det fantastiske at Gud kan opvække fra de døde og give livet tilbage. Noget fantastisk, overnaturligt, et under eller hvad vi nu vil kalde det.

Tekst

1. Samuelsbog 17.

(Historien vil med fordel kunne genfortælles, da teksten er temmelig lang)

Filistrene samlede deres tropper til krig. De samledes i Soko i Juda, og så slog de lejr i Efes-Dammim mellem Soko og Azeka, mens Saul og Israels mænd samledes og slog lejr i Terebintedalen, hvor de stillede op til kamp mod filistrene. Filistrene havde taget opstilling på bjerget på den ene side og israelitterne på bjerget på den anden side, så de havde dalen imellem sig. Nu trådte en krigers frem fra filistrenes rækker og udfordrede til tvekamp. Han hed Goliat og var fra Gat, og han var seks alen og et fingerspand høj. På hovedet havde han en bronzehjelm, og han var iført en brynje af bronze, der vejede fem tusind sekel. På benene havde han bronzeskiner, og på ryggen bar han et krumsværd af bronze. Spydstagen var som en væverbom, og spydspidsen af jern vejede seks hundrede sekel. Foran ham gik en skjoldbærer. Han stillede sig op og råbte over mod de israelitiske slagrækker: »Hvorfor er I rykket ud og har stillet op til kamp? Jeg er filister, mens I er trælle for Saul; udvælg jer en mand til at komme herved til mig! Hvis han kan vinde over mig og slå mig ihjel, skal vi være jeres trælle; men hvis jeg vinder over ham og slår ham ihjel, skal I være vores trælle, og så kommer I til at trælle for os!« Og filisteren sagde: »Her står jeg i dag og håner Israels slagrækker. Kom med en mand, så vi kan kæmpe med hinanden!« Da Saul og alle israelitterne hørte disse ord fra filisteren, blev de ude af sig selv af rædsel.... læs selv videre i Bibelen.

Fra døden til livet 1

Måske er der bare noget i os der siger "Det passer ikke - den må de længere ud på landet med".....Men nu er det jo fortælling fra Bibelen og det er ikke det eneste fantastiske der bliver fortalt i den bog. Der er mange fortællinger/hændelser som kan virke for uvirkelige for os og noget som vi vil sætte spørgsmålstegn ved om det nu også er rigtigt. Men sådan er det jo med Bibelen, den er en troens bog - det betyder, at mange af de ting der står der i kræver, at vi kan tro og ikke vil have beviser på, at det er rigtigt.

Enkens søn bliver opvakt fra de døde i teksten til denne andagt. Jesus kommer til Nain og ser sørgeoptøget. Jesus ved straks, hvem der er død og at det er den eneste søn af en fattig enke. Der står, at Jesus ynkedes over hende. Han får medlidenhed med hende, han ved, at det var det værste der kunne ske for denne kvinde. At være enke i Israel dengang var ikke nemt, men heller ikke at have nogen børn til at hjælpe sig, så var det hele endnu værre.

Jesus kendte straks enkens situation og behov og ønsker at hjælpe hende. Han trøster hende og opvækker sønnen fra de døde.

Jesus griber ind ved at gøre et under. Han bruger hans guddoms-kraft og opvækker fra de døde. Jesus var halvt menneske og halvt Gud - derfor kan han gøre dette under.

Han gør det først og fremmest for at hjælpe enken, da Jesus netop bekymrer sig om det enkelte menneske og han ønsker at hjælpe enken.

Men samtidig bliver det også et vidnesbyrd om Guds kraft og at Jesus ikke bare er et almindeligt menneske der går rundt og fortæller gode historier om Gud. Nej, Jesus er noget ganske særligt og det ser

de mennesker også som står omkring Jesus her. De bliver fyldt med frygt og priser Gud. Frygten kommer fordi det er så fantastisk det der sker og at de må undres over Guds storhed. Lovprisningen kommer fordi de ser, at Jesus er kommen for at hjælpe mennesker og at han virkelig kan hjælpe.

Samtale

1. Hvordan forholder I jer til det at Jesus kan opvække døde til livet igen?
2. Hvordan tror I at I ville have reageret, hvis I havde stået og kigget på denne hændelse?

Sang

March og lejr 2005 nr. 77,
Troen er ikke en klippe.

Bøn

Kære Gud, tak at du igennem dagens fortælling viser os, at du er en fantastisk Gud der kan gribe ind og gøre store under. Tak, at du også vil hjælpe os til at tro dette, selvom at det kan være svært og at der er så meget i os der siger, at det ikke kan passe.

Tak for denne dag - hjælp os at tro dig netop i dag.
Amen

Tekst

Luk.7.11-17.

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, så, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båret. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået blandt os, og Gud har besøgt sit folk.« Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen.

Fra døden til livet 2

Refleksion

Endnu en fortælling om Jesus der griber ind overfor døden og skaber liv, hvor døden har sat sit tegn.

Jairus der er faderen til den syge datter kommer til Jesus for at få hjælp. Dengang gik mennesker gerne langt for at være sammen med Jesus og for at få hjælp af ham. Der var ingen moderne køretøjer og derfor måtte de gå, også selvom at turen kunne være lang. Men de havde en tro på at Jesus kunne hjælpe dem.

Jesus vil gerne hjælpe og begiver sig straks afsted sammen med faderen. Inden de når frem til Jairus' hus, kommer der én og fortæller dem, at det er for sent, datteren er død. Jesu svar på dette er: " Frygt ikke, tro kun, så vil hun blive frelst ".

Jesus vil bare, at de skal tro på at han stadig kan hjælpe. Jesus går ind til pigen og alle græder, fordi de tror, at hun er død. Jesus trøster dem og siger, at de ikke skal græde, for hun er ikke død, hun sover.

Jesus beder pigen om, at rejse sig og dem der står omkring giver han besked om, at de skal give hende noget at spise.

Pigen er rask, hun lever og hun er parat til at fortsætte livet.

Det er et under og det gør indtryk på de mennesker der er der omkring. Hendes forældre bliver ude af sig selv - hvad det lige præcis betyder ved vi ikke, men deres følelser har lige været indstillet på, at de nu havde mistet deres datter og pludselig lever hun alligevel. De må være fulde af glæde og taknemmelighed til Gud over dette fantastiske under - og det må være svært for dem at forstå.

Jesus forbyder dem, at fortælle om dette under og hvorfor mon det?

Måske fordi det ikke skal være disse synlige tegn og undere der skal være afgørende for om mennesker vil tro ham. Ofte vil vi måske tænke, hvis bare vi fik lov til at se et under, en der blev rask, en der blev opvakt fra de døde eller lignende. Men ville vi mon tro af den grund, der var jo stadig mange mennesker, der så Jesu undere, men stadig uden at tro. Der er nok ikke noget, som fuldt ud kan overbevise os om at Gud er den eneste Gud og at vi dermed aldrig mere vil tvivle. Tvivlen kommer vi nok aldrig udenom, men det er vigtigt, at vi kan se på de mange små ting omkring os og at de ting kan være med til at overbevise os om, at der findes en Gud - en Gud der er himlens og jordens skaber.

Samtale

Hvilke "små" ting omkring os kunne være med til at vi kom til tro på Gud? (naturen, mennesker der bliver hjulpet på forskellig vis, andre menneskers tro på Gud, det at vi har mad, tøj, et sted at bo o.s.v)

Sang

March og lejr 2005 nr. 77,
Troen er ikke en klippe.

Bøn

Kære Gud, tak fordi du kan opvække fra de døde. Hjælp os at tro på dig også selvom, at det kan være svært for os. Lad ikke tvivlen være stærkest hos os, men lad troen være stærk.
Amen

Tekst

Luk. 8.40-42 og v.49-56.

Da Jesus kom tilbage, tog skaren imod ham, for alle havde ventet på ham. Så kom der en mand, som hed Jairus; han var synagogeforstander. Han faldt ned for Jesu fødder og bad ham om at gå med hjem, for hans eneste datter lå for døden; hun var omkring tolv år. Mens Jesus var på vej derhen, trængtes skarpe omkring ham.

Endnu mens han talte, kommer der én fra synagogeforstanderens hus og siger: »Din datter er død. Gør ikke Mesteren mere ulejlighed.« Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: »Frygt ikke, tro kun, så vil hun blive frelst.« Da han kom til huset, tillod han kun Peter og Johannes og Jakob og barnets far og mor at gå med ind. Alle græd og jamrede over pigen. Men han sagde: »Græd ikke, for hun er ikke død, hun sover.« De lo ad ham, for de vidste, at hun var død; men han tog hendes hånd og råbte: »Pige, rejs dig op!« Da vendte hendes ånd tilbage, hun stod straks op, og han gav dem besked om at give hende noget at spise. Og hendes forældre blev ude af sig selv, men han forbød dem at sige til nogen, hvad der var sket.