

ANDAGT: Om Tillid



*Leg - Bibeltekst -
Samtale - Refleksion -
Bøn - Sang*



Leg: Mennesketransporten (15 min) en tillidsleg, hvor en person skal bæres af de andre.

Kort refleksion: om temaet tillid i legen som optakt til bibelteksten

Bibeltekst: Moses og den Brændende tornebusk (2. mos. 3, 1-10 eller genfortælling)

Samtale i små grupper af 3-4 personer:

- Hvem stoler I på?
- Har I tillid til jeres FDF-venner? Jeres klassekammerater? Jeres familie? Hvorfor, hvorfor ikke?
- Hvornår er det svært at have tillid til noget/nogen?
- Har I tillid til Gud? På hvilken måde?

Refleksion: Jeg synes, det kan være ret svært at have tillid til andre - det er en afgivelse af kontrol, som kan virke grænseoverskridende, men jeg har i mine mange år i FDF lært, hvor vigtigt, det er at have tillid til hinanden og stole på, at ens medmennesker gør det rigtige. Jeg kan godt forstå, hvis Moses synes, han var blevet kastet ud i en noget stor opgave, som han ikke kendte omfanget af, men Gud var med ham, og alle jøderne endte i Israel. Jeg synes, det er en enorm lettelse at kunne have tillid til at Gud er med mig, alle dage indtil evig tid. At jeg altså i dåben bekræftede, at jeg var hans Barn.

Bøn: Fadervor

Sang: Menneske din egen magt, nr. 25

NB: Der findes også en tankestarter til denne fortælling om at være udvalgt! Denne kan findes på fdf.dk/tro