

# MÅNEDENS BØN



Ledermødeindledning Af Helga Kolby Kristiansen

## Salme

“Menneske din egen magt”  
March og Lejr nr. 25

## Kommentar

Denne måneds bøn får mig til at tænke på en fortælling i Ny Testamente om en fattig enke, der bliver så glad over mødet med Gud, at hun får lyst til at lægge sine allersidste mønter i tempelblokken, hvorefter hun ligeså anonym forsvinder væk igen.

Jesus er den eneste, der lægger mærke til hende. Som altid har han øje for dem, som alle andre overser, og fordi Jesus ser enken, gør vi også. Uden Jesus havde vi aldrig hørt om den fattige enke.

Hvis ikke Jesus igen og igen gjorde os opmærksom på, at det liv, der for alvor har indhold, ligger andre steder, end vi normalt går og tror, så ville vi aldrig selv se det.

Vi tror ofte, at det gode liv hænger sammen med, hvad penge, sikkerhed og anseelse kan give os.

Vi ser kun det fattige, det ud-

skudte, det undertrykte gennem Jesu øjne.

Vi kan ikke og vil måske heller ikke se det af os selv.

Enken, som overhovedet ingen lagde mærke til, og hvis gave var så lille, at det jo da også var begrænset, hvor meget den kunne hjælpe, har fået en hovedrolle. Hvis ikke Jesus havde set den fattige enke og alle de andre understøtte og oversete, ja, så havde vi måske haft vores materielle overflod i fred, men havde været blinde for, at et godt liv får man af helt andre kanaler:

Nemlig der hvor man er elsket i al sin menneskelige fattigdom.

Der, hvor nogen har øje for os.

Der, hvor nogen værdsætter det svage i os og giver det styrke.

Der, hvor vi opdager, at der en rigdom gemt i at give af sig selv.

Mother Teresa har en gang sagt: Du har det, du har givet.

Normalt siger vi, du har det, du har fået eller selv har tjent.

Livets mening og dybe værdi ligger i at give.

Og det ved vi kun, fordi Jesus har set det for os.

## Bøn

Kære Gud.

Tilgiv os, når vi kører ad spor, der vil sikre os selv.

Ofte tror vi, at vi kan det hele selv, og glemmer, at uden dig finder vi aldrig frem til livets dybe mening.

Vi takker dig for, at du kalder det svage, det fattige, det hjælpeløse frem til en værdig plads.

Hjælp os til at forstå og at leve efter,

at livets dybe mening ikke er i magt og anseelse,

men at livet vokser frem, når vi i taknemmelighed modtager det som en gave hver dag.

## Salme

“Vi tror en kærlig Gud”  
March og Lejr nr. 6