

Jul

Læs

Vi går og venter og venter på at det bliver jul. Måske venter vi mest på gaverne og se de sidste afsnit af julekalenderen. Mange, mange år før det blev jul for første gang var der også nogle som ventede på det. De vidste bare ikke helt at det var julen de ventede på.

Der var en mand som var profet. Altså en mand som Gud brugte til at fortælle ting til mennesker. Det er ikke altid at vi kan hører når Gud taler, det er nemmere at hører på en mand som man kan se. Derfor brugte Gud mennesker som profeter. Esajas hed denne mand. Han levede 700 år før Jesus blev født, og altså 700 år før den første jul. Han fortalte menneskerne i landet, at der skulle komme en konge. En konge som skulle komme med fred. Menneskerne glædede sig. For landets konge var ikke særlig flink mod dem. Derfor skulle det blive dejligt med en ny konge, som skulle komme med fred.

Esajas fortæller hvordan kongen skulle komme. Nok ikke helt som man tror en konge skal komme. Han vil nemlig ikke se ud af noget særligt - og konger plejer da at være meget smukt klædt. Han skal være en som mennesker ikke kan lide. Underligt når han skulle komme med fred. Og så fortæller han at han skal dø igen for mennesker skyld. De hele var vist lidt underligt at tro. Men de ventede og ventede og glædede sig til den nye konge. Men de fik aldrig lov til at opleve det. Jesus kom først da de var blevet gamle og døde. Men Jesus kom og det er det som vi skal fejre. Han kom med fred. Ikke en helt almindelig fred. Men den vigtigste

fred i verden, nemlig en fred mellem mennesker og Gud. Han kom heller ikke så alle kunne se at han var konge. Nej, han blev en som ingen rigtig kunne lide, han så ikke ud af noget, bare helt almindelig. Men det var han ikke. Han var nemlig Guds søn, freds kongen. Det er vigtigt at huske på hvorfor vi fejre jul. Det er ikke kun på grund af gaver og nisser. Nej, Gud sendte sin søn. En som var ventet i mange, mange år. En som skulle komme med fred. Fred til mennesker fra Gud der betød at vi igen kan være sammen med Gud.

Samtale

Snak om hvordan vi ville tage imod sådan et budskab om, at der engang skulle komme en som Jesus.

Sang

Syng en julesalme fra FDF sangbogen, evt.. Dejlig er den himmelblå, nr. 178 i FDF Sangbogen. Kopier den evt. til børnene.

Bøn

Kære Gud. Tak fordi du sendte din søn ned til os. Hjælp os til at huske på det midt i juletravlheden og julegaverne. Husk os på hvorfor han kom, nemlig for at bringe fred til os fra dig Gud. Jeg takker dig fordi vi må tro på ham og fordi du har lovet at du altid vil være hos os. Vil du give os en god jul og hjælp os til at huske på dig.

Tekst

Esajas, 53, 2-3 og 5

Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsesmand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.

Jul

Læs

Den som de alle havde ventet på, kongen som skulle komme med fred. Han kom nu til verden. Men ikke helt som man kunne forvente. Han kom nemlig som en lille baby, en lille baby som ingenting kunne, som skulle hjælpes med alt. En baby som slet ikke boede i et slot. Nej, nu skal I hører hvordan det gik til.

Kejseren i landet hvor Maria og Josef boede, havde sagt at alle skulle tælles. Derfor skulle man rejse til den by hvor man kom fra. Josef og Maria rejste til Betlehem, her kom Josefs familie fra. Maria og Josef var forlovet, så Maria skulle også tælles der hvor Josef kom fra. Nu er de kommet til byen. Det er sent og alle senge er optaget. De går fra kro til kro, men ingen steder har de plads til dem. Desværre siger de alle sammen. Maria hun skal snart føde, hun er træt og det gør ondt. Endelig er der en kromand som har en stald de kan låne for i nat. De går der over og vækker dyrene da de kommer ind. Maria skynder sig ned og lægge og Josef prøver at hjælpe så godt han kan. Snart er der født en lille dreng i stalden. De låner dyrenes fodertrug for at lægge ham der - de har jo ingen seng med til ham. Ude på marken udenfor Betlehem, er der hyrder som vogter fårene. De fryser og keder sig lidt. Men pludselig ser de en hel masse lys og en engel taler til dem. De skal gå til Betlehem og finde en lille dreng der er født. En hel speciel dreng. Hyrderne skynder sig af sted og finder stedet. De har fulgt stjernen, ligesom englen sagde de skulle. De snakker med Maria og

Josef og hører deres historie. Lille Jesus er født som en lille dreng. Ikke som en konge. Men han er en konge, en konge som bringer fred til os fra Gud. Det er en stor begivenhed. Maria og Josef og hyrderne vidste måske ikke helt hvor stor en konge de var sammen med. Men det var Guds søn og han skulle gøre nogle helt specielle ting i sit liv, denne lille baby Jesus.

Tekst

Lukas, 2,1-20

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.« De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Aktivitet

Medbring en julekrybbe eller billeder af en. Tag personerne frem efterhånden som du kommer frem i teksten. Genfortæl evt. teksten som en der var tilstede, hyrde, lam eller Josef.

Sang

Dejlig er jorden, nr.179 i FDF sangbogen. Kopier den evt. til børnene.

Bøn

Kære Gud. Tak fordi du lod din søn føde. Vi forstå ikke helt hvorfor det skulle ske i en stald. Vi takker dig fordi vi endnu engang kan fejre det i. Hjælp os til at huske på det når vi holder jul. Hjælp os til at have Jesus boende i vores hjerter, så vi husker på ham hver dag.

Jul

Læs

Tænk at være Maria. Hun går her i sine egne tanker og pludselig står der en engel foran hende. Du gør dig sikkert nogle forestillinger om, hvordan sådan en engel ser ud. Måske en stor hvid skikkelse med vinger, måske bare en der ligner et almindeligt menneske. Men der er noget anderledes over en engel. Det er jo et sendebud fra Gud, der kommer med en vigtig besked. Maria bliver også forskrækket, da englen pludselig står ved siden af hende. Maria fik også en meget vigtig besked. Tænk, at få at vide, at man skulle føde verdens frelser. Det var noget af en nyhed - puha. Mon Maria har været overbevidst med det samme om, at hun virkelig skulle føde Jesus. Det ved vi ikke, men en ting ved vi, når vi læser om dette i Bibelen og det er at Maria brokker sig ikke og beder englen om at finde en anden til denne opgave. Nej, Maria siger: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord". Englen siger også at for Gud er intet umuligt og det er sandt. Selvfølgelig virker det mest umuligt for os mennesker er muligt for Gud. Det er nemlig en stor Gud vi tror på og han kan gribe ind og gøre undere. Maria flytter ud til Elisabeth som også er gravid - Elisabeth føder Johannes, som jo var den der kom før

Jesus og forberedte mennesker på at Jesus snart ville træde frem. Dette sker selvfølgelig ca. 9 måneder før juleaften, i al den tid forbereder Maria sig på at føde Jesusbarnet og glæder sig sikkert meget, men hun er sikkert også meget spændt på hvordan det hele kommer til at gå.

Aktivitet

Medbring en engel og snak om børnenes forestillinger om engle.

Sang

Syng en julesalme fra FDF sangbogen, evt.. Dejlig er den himmelblå, nr. 178 i FDF Sangbogen. Kopier den evt. til børnene.

Bøn

Kære Gud, tak at du valgte Maria til din tjenerinde. Tak, at hun var villig til at tjene dig og tak for alt det du har givet os igennem Jesus. Tak, at Jesus kom ned til vores jord julenat.

Tekst

Digt af Johannes Møllehave

Maria er så ren og skær
og ung og smuk og jomfru.
Hun går og pynter stuen her
med ømhed og med omhu.

Hun sætter blomsterne i vand
og smiler som de færrest
Josef er ikke hendes mand,
men han er hendes kæreste.

Angst hører hun nu åndens pust.
I stuen står en engel.
Og bang - dér ligger vasen knust.
Hun slipper blomstens stængel.

Og du blev sikkert også bleg,
det skulle jeg da mene,
hvis så'n en engel viste sig,
når du var helt alene.

Men englen si'r : "Kom fra dit skjul,
du sødste blandt jøder!
Gud har bestemt : Til næste jul
bli'r det hans søn, du føder".

Jul

Tekst

Digt af Johannes Møllehave

Augustus - kejseren i Rom -
var svær at komme udenom.
"Hvad er de undertryktes antal?
Jeg kræver, de bli'r talt i mandtal!

Og bring mig så det rette tal,
for de skal tælles, ja, de skal!
Og send hver skattefo'des
regnskab til Kong Herodes!"

Hver ta'r da til sit fødehjem.
Og Josef drog til Betlehem
og går så langt, hans kræfter rækker.
Maria rider, Josef trækker.

Det er en lang og snoet vej.
Og solen stikker og er sej.
Maria ved, hun snart skal føde,
og bag dem ser man solen gløde.

De går nu frem til Betlehem,
men der er ikke plads til dem.
"Alt udsolgt," lyder dagens melding,
"på grund af denne folketælling."

Og Josef prøver, hvad der er:
"Et rum til to? Umuligt, hr."
Hvad hjælper det, de så er fremme?

Nu er Marias veer slemme.

Men Josef ser en stald som står,
og der er både køer og får.
Der føder hun imellem stude
og svøber barnet ind i klude.

Vi fejrer jul i alle hjem
for Jesus - født i Betlehem.
Hans vugge blev et krybberum,
og stjernen lyser mild og stum.

Samtale

- Snak med børnene om hvad julen betyder for dem.
- Hvad er vigtigt i julen (stilhed, at huske hvorfor vi giver hinanden gaver, at tage sig af de ensomme, at komme i kirken m.m.)

Sang

Dejlig er jorden, nr.179 i FDF sangbogen. Kopier den evt. til børnene. Syng evt. flere julesalmer

Bøn

Kære Gud, tak at du sendte Jesus ned til os mennesker på jorden. Tak, at Jesus levede som et menneske for at vise os, hvordan vi skal prøve at leve.

Tak, at du gjorde det for os - tak for den kærlighed du viser os igennem julens budskab.

Hjælp os til at holde jul med dig og for dig.

Jul

Læs

Når man bor i Danmark, har man svært ved at forestille sig at fejre jul et sted med sol, lys og varme dagen lang. Vi synes, at når det er jul skal der også være mørke og kolde dage. Vi drømmer altid om sne når vi nærmer os julen og hører man vejruddisigten i fjernsynet, så snakker de meget om eventuelt sne til jul. Det synes vi hører med.

Julen har både noget med mørke og lys at gøre. Det kan være en fordel at være dansker og bo i Danmark i december for der er nemlig mørkt og så har vi måske lidt nemmere ved at forstå, hvad det er Esajas siger i dagens bibelvers.

Han siger noget om et folk der vandrer i mørket og imens de går der i mørket skal de se et stort lys, det lys skal skinne for dem.

Folket kunne være os danskere, men det er faktisk Israels folk som Esajas mener her. De havde ikke sådan bogstaveligt talt mørke, men de manglede en der kunne fortælle dem hvad der var rigtigt og forkert. De manglede Jesus. Lyset som de skal se, det er faktisk Jesus. Jesus skulle komme til verden og skinne for folket, sådan at de kunne finde den rigtige vej og gå på den. Vi har jo brug for lys for at komme de rigtige steder hen.

Det er ret fantastisk, at Esajas kan sige disse ting mange hundrede år før Jesus egentlig bliver født.

Esajas var en profet og hans arbejde var at give beskeder fra Gud til mennesker. Gud vil gerne sige noget til os mennesker og det har han brugt blandt andet Esajas til.

Det er vigtigt for os, at holde fast i

julens egentlige midtpunkt - nemlig Jesus. Jesus blev født julenat og derfor holder vi jul. Jesus er lyset, han skinner for os mennesker. Vi tænder lys her i den mørke tid og det er jo for at kunne se noget, men også for at hygge os sammen. Når vi tænder lys i juletiden, så må vi huske på Jesus. Jesus blev født for at vi mennesker skulle kunne finde vej til Gud.

Eftertanke

1. Tænk over julens budskab, hvad betyder noget for dig i julen?
2. Tænd et lys og tænk på hvordan Bibelen og Jesus i dag kan være med til at vise os vejen!

Sang

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårgaver fryd og fred.

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest,
da skal med Davidsharpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

Bøn

Kære Gud, tak for julen. Hjælp os at huske dig, Jesus og lyset. Hjælp os at fejre Jesu fødselsdag og hjælp os at vi i denne tid må kunne gøre hinanden glade.

Tekst

Esajas 9.1.

Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.

Jul

Syng

Syng julens salmer sammen.

Tag evt. en sangbog eller en salmebog og lad FDFerne vælge julesalmer.

Snak gerne om teksten og tag evt. en enkelt linie ud og snak om den.

Forslag til salmer

Nu tændes tusind julelys
på jorden til Guds pris,
og stjernerne i tusindtal
på himlen ligervis.

Og over land og by i nat
går julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist,
vor Frelsermand og Gud.

Kom, milde stjerne med dit lys
som over Betlehem,
og lad det skænke håb og fred
til hvert et hus og hjem.

Til hvert et hjerte, koldt og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.

Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge;
hvad englens sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og
kønt,
skal aldrig den glæde miste.

*Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerne blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
/:os fra jorden op til sig:/*

Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted' mat,
men med ét der blev at skue
én så klar fra himlens bue
/:som en lille stjernesol:

Glæd hinanden

Læs

Her er en opfordring til os om at vi skal elske hinanden. Vi skal vise hinanden kærlighed. Vi får kærlighed fra Gud. Gud har vist os kærlighed igennem de gaver han giver os. Gud giver os et sted at bo, en familie at være sammen med, et fællesskab at være i osv. Som det største har Gud givet os Jesus. Gud lod Jesus komme til jorden for at han kunne leve et menneskeliv, men uden synd.

En af de ting Jesus ofte gjorde, var at glæde andre. Han spiste hos den lille Zakæus, som ingen andre havde lyst til at være sammen med. Jesus snakkede med den prostituerede, som var ensom på trods af de mange mænd i hendes liv. Jesus besøgte Maria og Martha og gav sig tid til at snakke med dem. Han kom også på besøg hos de to søstre, da deres bror var død og Jesus gjorde ham levende igen. Jesus hjalp fiskerne med at få deres net fyldt op med fisk. Han forvandlede vand til vin ved brylluppet han var med til, da der var brug for det. Ja, der kunne nævnes mange andre gange, hvor Jesus var med til at glæde andre mennesker. Det var han rigtig god til og hvis vi bare kunne gøre en lille smule som Jesus, så ville mange flere mennesker få det godt, da vi så ville blive bedre til at glæde hinanden.

Måske skulle vi til at være sammen med klassens mindst populære dreng eller pige. Ham eller hende som sidder tilbage, når de andre er gået til pause. Den som ingen ringer eller sms'er til, den som bare går direkte hjem og sidder i sofaen, fordi han/hun ikke lige er som de fleste. Ikke er smart nok, hurtig nok i replikken eller klog nok....

Vi er ikke meget for at ofre os på

den måde. Det vil jo virkelig være et offer, fordi vi ville gå glip af noget i den store flok, imens vi skulle sidde sammen med den mindre populære.

Måske ville de andre lære så meget af dig, hvis du gjorde det, at de ville begynde at vise hensyn, omsorg og opmærksomhed til denne person. Det kunne smitte af på de andre og det ville ikke være så dårligt.

Tænk på de andre også i dag, tænk på at glæde et medmenneske på den ene eller anden måde.

Eftertanke

1. Hvordan kunne du glæde et andet menneske i dag?
2. Kan du komme i tanke om én der har brug for at blive taget sig af, en der har brug for din kærlighed og opmærksomhed?
3. Kunne du tænke dig at gøre noget for et mindre populært menneske?

Sang

March og lejr nr. 29, Der er så meget der kan trykke

Bøn

Kære Gud, hjælp os at give videre af din kærlighed til andre mennesker. Hjælp os at vi må ligne Jesus en smule, sådan at vi ikke altid helst vil være sammen med de mest populære.

Tekst

1. Johannesbrev kap.4.v.7.

Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud og enhver som elsker, er født af Gud og kender Gud.