

# ANDAGT: Om det uperfekte



Musiknummer - Bibeltekst - Leg -  
Refleksion - Bøn - Sang



**Musiknummer:** "Revner" af Simon Kvamm

**Bibeltekst:** Historien om Tolderen Zakæus. Luk 19, 1-10

**Leg:** 10 opgaver (sæt X ved, hvilke man kan)

Eksempel på opgaver til væbnere ses til højre. Lav skema med 10 opgaver, så det tilstræbes at alle deltagerne kan sætte X ved mindst 1 og ingen har sat X ved alle tingene.

Opgave (væbner)	Kan?
Bruge en skruemaskine	
Bede Fadervor	
Binde 5 forskellige knob	
Give en god krammer	
Vende en mariekiks i munden	
Slå et telt op med bind for øjnene	
Bage en chokoladecake	
Spille på et musik-instrument	
Gå på hænder min 10 skridt	
Tale 4 forskellige sprog	

**Refleksion:** Nogle gange kan man godt føle at græsset er grønnere på den anden side, og at de andre er meget mere perfekte end en selv. Den følelse kan jeg i hvert fald godt få nogle gange. Men hvis alle ser på deres opgaveliste, så er der jo flere ting, I godt kan, men også noget, man ikke kan. Sådan er det for de fleste og listen med ting kunne jo være meget længere. Det er i høj grad det, jeg forstår, når Simon Kvamm synger at der er revner. Det er den her utilstrækkelighed, det der fine glas som har fået et skår eller en lille revne, der gør os til mennesker. Mennesker der er så perfekt uperfekte som vi er. Og Gud har gennem Jesus vist at han elsker os alligevel selvom vi er toldere der indkræver for mange penge eller måske bare selvom vi ikke er helt perfekte hele tiden. *Det er menneskeligt at fejle, men guddommeligt at tilgive.*

**Bøn:** Fadervor

**Sang:** Man er som man er, nr. 86



Læs interview med Simon Kvamm omkring blandt andet revner og forholdet til Gud her.