



Den store Mørkeøvelse.

Nedenstående er en artikel fra "Marselisborg Avis"

Den store Mørkeøvelse.

Øvelsen fik et vellykket Forløb.

1. Københavnske, ledet af Kredsfører Drengsgaard
Nielsen vandt.

Onsdag

Den store Mørkeøvelse i Aftes var truet i sin Start af det øs-pøsende Regnvejr, og mange havde sikkert troet, at Øvelsen maatte aflyses.

Men da Klokken blev 7, viste Vejret sig imidlertid at være saa interesseret i Øvelsen, at det holdt inde med Brusebadene, og skønt "de Træer, de dryppede endnu", gik alt dog godt. Øvelsen hvilede på følgende

Grundlag

Krageskrig har varslet Ufred. En Stammekrig staar for Døren blandt Indianerne i *Skaade Skov* og *Storskov* Syd for Lejren. "Listig Ræv", "Falkeøje", "Hjortedræber" og de øvrige af Skovens store Sønner gør sig rede til Fejden. Gensidig Mistillid finder – dækket af Mørket—Udtryk i omfattende Spionage og mindre Kampe.

Opgaven

bestod i først at finde det Sted, der var udset til hver enkelt Gruppe, og derefter ved Spioner undersøge, hvor de andre Grupperes Hovedkvarter – de var afmærket med en tydelig synlig lygte – var, og saa afsætte disse paa det Kort, Patruljeførerne er udstyret med – og saa i øvrigt "slaa" løs paa hinanden. Her var den Vanskelighed, at alle Baand var ens – saa man skulde bruge baade øjne og Forstand, før man "slagtede".

Kl. 7 rykkede Grupperne ud og etablerede sig og sendte Spioner ud. Det gik flinkt for alle Grupper at finde deres Pladser i det vanskelige Terræn og flere af Grupperne kan vist ogsaa vise pæne Spion-resultater.

Derpaa rykkede Grupperne patruljevis ud - - det vil sige, det skulde de, men enkelte Grupper lod Tropperne rykke frem i store Afdelinger. Resultatet viser imidlertid, at det er de Grupper, der gik patruljevis til Værks, der bar sejren hjem.

Først ved 12-Tiden sluttede den spændende Øvelse, efter at vist alle Dreng og Førere havde oplevet en lang række spændende Øjeblikke.

Saa var der Mønstring over Tropperne.

I Morges kunne Overdommeren *Axel Bang*, der har været bistaet af Øvelsesdommerne *Ralf Buch* og *Hilbert Skjøt-Petersen*, oplæse Resultatet af Øvelsen.

De to sejrende Grupper – 1. Københavnske (Leder: Kredsfører *Drengsgaard-Nielsen*) og 2. Københavnske (Leder: Gruppeleder *Hr. Fjeldgaard*) fik et solidt Leve.

Derpaa bragte chefen *Ralf Buch* en Tak for Assistanzen med og under Øvelsen.

Én Ting manglede enkelte Grupper, og det var Ro. Der var hist og her alt for meget Raaben og Spektakkel – det hævnedes sig paa flere Grupper.

Med som Menig

Hvad morsomt mon der egentlig er ved at sidde stille – stille som Mus – i en halvvaad Skov, vente og spejde, snige sig frem i Mørket for at faa Lov til at miste sit Baand eller tage andres?

Ja, saadan vil vist enhver spørge, der aldrig har prøvet det. Aldrig har prøvet den Spænding, den Optagethed, der behersker en hver, der gaar op i Legen - - at forklare andre, hvad der er Charmen ved en saadan Øvelse, det er vist umuligt.

Vi rykkede frem gennem den regnsorte Skov, forsigtigt og stilfærdigt. Spioner ud, saa frem, naar de saa vendte hjem igen. Ivrigt spejdende efter Lygterne med de dyrebare Points – og længe gik der, før der var Kamp paa Livet. En regulær og god Storm misbrugtes paa en Flok "døde" – ærgerligt. Men efterhaanden kom lygterne og efterhaanden kom Kampen. Den første Kamp stod ned ad en stejl Skrænt med rivende Ranker og smuttende Sand – med hvad, det gav Baand. Næste Gang gik det løs paa Landevejen – saa opdagedes pludseligt, at en Række Buske var "levende". Saa var der Jagt,

To bliver sendt ud, oplever en Masse paa ganske kort Tid – forfølger en stor Fjende, han smutter væk, kommer ind i Fjendestyrker, men redder Livet, naar op til en Lygte, hvor Jyderne haaner de

Økoer, der holder sig pænt inde for de 20 Meter, med at synge ”Jyden, han er stærk og sej”.

Saa en lille rask Kamp – og der blæses af. Saa kommer der gang i Samtalen, der blev ”skaaret ned” under Øvelsen.

Og saa opdagede man pludseligt, at hver eneste Dreng netop var den, der havde oplevet det meste og det mest spændende – og det var ogsaa Tilfældet for

den Menige.

