

## “Nye sider”



Landslejrens vartegn var TETRAEDER - en trekantet terning med fire sider og mottoet var NYE SIDER.

På lejren mødte deltagerne tetraedet på den store lejrscene, i landsdelslejrene, og de fik hver især deres eget *tetraede*.

Tetraederne havde fire sider som blev kaldt: Min side, Vores side, Alles sider og Guds sider.

Deltagerne gik på opdagelse i alle fire sider og fandt nye sider. Det kunne man blandt andet gøre ved at se ind gennem tetraedets gennemsigtige side (den side som blev kaldt for Gud). Her kunne man se et kors, et anker og et hjerte.

Gud har altid mere at sige, end det vi kan sige os selv.

*Se mere på efterfølgende side!*



FDFs Historiske Samling,  
Sletten

## Landslejrtemaer gennem tiden

## Julsølejren 2006

### Nye sider af dig selv

Af de godt tolv tusinde deltagere på Julsølejren 2006 deltog et par tusinde pilt. Deres deltagelse blev set som en ekstra udfordring - ikke kun for piltene selv men også for lejren som sådan. En spændende idé og det rigtige for FDFs fremtid, som det blev sagt. Klasseopdelingen var jo stadig intakt i kredsene, så også her måtte man tænke nyt. Kunne piltene klare en sådan lejr og ville det betyde, at den hævdvundne væbnersport nu også var blevet arbejdsstof for piltene? Hvad var konsekvenserne for hele klasseopdelingen hjemme i kredsen efter lejren osv. Sådan kørte spørgsmålene frem og tilbage i tiden op til.

Landslejren 2006 bar præg af den nye struktur, der var blevet indført for alle landets kredse. De otte landsdele udgjorde også lejrens opdeling. Landsdelen var rammen i den fælles fortræning for både børn og ledere, kredskontakterne blev styrket og efter lejren kunne man samles om den store fælles oplevelse. På landslejren var omfanget af de fastsatte aktiviteter begrænsede til nogle enkelte formiddage, hvorefter deltagerne kunne begive sig ud i de "valgbare" tilbud. Der havde været en tendens til på de foregående lejre at have alt for mange bundne aktiviteter. Så man et dagsprogram igennem, blev der ikke meget "fritid" - de forskellige jobs på lejrpladsen skulle også passes og er for det meste ret tidskrævende.

At lejrlivet er den bedste form og ramme for al lederuddannelse er velkendt. Det har altid indtaget en særstilling i FDF-livet og indarbejdet i alle sammenhænge, hvor det gælder om at gøre lederne i stand til at lede børnearbejdet. Tager man blot en lille del af det bedste fra sommerlejren med hjem i kredsarbejdet, er man godt kørende! Det gjaldt også for Landslejren 2006. Her blev der sat fokus på lederudvikling og

lederuddannelse ud fra den erkendelse, at det kræver et godt lederteam at få et kredshold til at fungere godt i 10 dages sol og regn. Det er her man bliver sat på prøve. Bort med alle de teoretiske overvejelser. Learning by doing, som det kaldes på nutidsdansk!



Et nærliggende spørgsmål må være: Har de sidste to landslejre på Sletten, hvor der var mange genkendelige træk fra tidligere lejre, været et opgør med de hidtil knæsatte principper om væbnerarbejdets egenart og seniorarbejdets placering i FDF? Er det i lige så høj grad blevet en ungdomslejr med de kvaliteter det så måtte have? At kunne finde sig tryk på en velindrettet lejrplads for kredsholdet, velfungerende lejr-køkken og telte, der kan klare vejrligets skiftende former - en boplads, hvor L den enkelte kan puste ud midt i al lejrens tummel? Eller med tidligere lejrchef Egon Andsbjerg Larsens ord: "Det er nemlig sådan, at der ikke findes et sted, hvor man kan blive så ked af det og så ensom, som i en landslejr. Nogle oplever at have det rigtig godt og nogle oplever at have det rigtig trist. Her er det helt og holdent lederne, det kommer an på. Landslejren bliver ikke bedre for den enkelte deltager, end hvad lederne gør den til!" Sådan er det!« Et andet sted har Egon Andsbjerg udtrykt mere fyndigt "Der er tre ting, som er helt afgørende for, at hver enkelt deltager får en god landslejroplevelse: Det er lejrålene, forplejningen og toiletterne!«

Fra "FRI – så det mærkes" af Børge Schmidt