

Den til forsendelse med VANDposten kongeligt privilegerede

## JUULSBORG AVIS

Organ for Møgelø, Alø, Mågeø og alle de andre paradiser mellem Det Ømme Kloster og Holger Danskes Brilller. Garanteret anti-upolitisk og totalt uafhængig af den siddende, stående eller gående regering.

Uden tilknytning til Skipper Skræk, Batman, Anders And, Basserne og Thyholm Maltetidende.

Bladet udkommer, når Redaktionen sladretaske og sladderbøtte er fyldt med sladder og andet skæmtsomt stof.

Egne korrespondenter i Paris, New York, Moskva, Peking, Jegind Havn, Hvidbjerg Lystanlæg, Den Hellige Kilde, *æ pilteledere si slap af-bænk*

og hvor det ellers synes at være

OPPORTUNUSSERISTISK!!!

## Lejravisen mandag

### Vangsgaard som mesterkok

Da 1. væbnerne søndag aften stod på Sletten og skulle til at koge en smuglergryde sammen gik Martin Vangsgaard og Riis i fuldstændig panik. En del af opgaven var at bruge flest ingredienser med forskellige start-bogstaver, og de havde ellers styr på, at hele alfabetet var dækket ind med bl.a. M for majs, L for leverpostej, Q for kugleformede \_\_\_ og Z for zebrakød - men pludselig stod de og manglede ingrediensen med H?! Riis gav sig til at rende forvilde rundt i små cirkler, mens Vangsgaard vendte alle 1. væbnerne og deres rygsække på hovedet for at se, om nogen skulle gemme på pakken med hakket oksekød. Efter han, uden held, havde været gennem hele rækken af de tre sagesløse børn, måtte han erkende, at der kun var to muligheder tilbage: Enten havde han velvilligt foræret kødet væk til æ leverpostej-politi sammen med alt si leverpostej, eller også havde der været så varmt nede i hans rygsæk, at det simpelthen var fordampet som dug for solen. Efter nøjere overvejelse nåede han dog frem til, at der kun var én af de to muligheder, der gav mening - det måtte altså være den sidste med fordampning. Redaktionen naturvidenskabs-redaktør er nok æ helt enig i den vurdering...

## Malene si corona-regler

Da pus/tumlerne i formiddags skulle sejles på pirattogt til æ Pi virkede Kristian Yde som en mand med en mission. Han er åbenbart så vild med at være på æ Ø, at han godt kunne tænke sig at få hele FDF Thyholm sat i corona-isolation herovre, så da redningsbåden skulle pakkes med børn, stod Yde og dirigerede: "Husk nu reglerne: Bland jer på tværs af holdene, sæt jer rigtig tæt og slik på den samme pølsehorn alle sammen!"

Det som Yde bare ikke lige havde kalkuleret med, var at Malene corona-sikkerhedschef Hedegaard var med på turen, og da hun opdagede hans plan, gav hun sig straks til at udstede kontraordrer og fik styr på det hele. "I skal aldrig høre efter, hvad den der dorske leder siger," råbte hun og fortsatte: "Som straf for at gøre, som I fik besked på, får I ingen frokost i dag!" Så tog hun ellers et fast greb om hele kassen med 75 pølsehorn samt 80 pizzasnegle og kastede resolut hele samlingen i Julsø. Avisens egen News-helikopter, som fulgte hele dramaet fra oven, kunne efterfølgende rapportere om, at det endte i en mytteri-agtig stemning blandt pus/tumlerne, som derfor på ægte sørøvermanér kaprede redningsbåden og forlangte at blive sat af ovre på æ fastland, så de kunne komme hjem til hver deres egen muer i stedet for det her roderi.

Yde har efter den omgang været nødt til at søge sig nogle nye venner, for han er i hvert fald æ længere i æ kridthus hos Malene. De venner har han dog allerede fundet, for hvis han bliver ved i samme stil med at servere eftermiddagskaffe og kage, er han ALTID velkommen på æ loft ved æ Redaktion.

## Æ lejrchef si hovedbrud

På piltehiken blev Kim Lejrchef sat på noget af en tænkeopgave! Johanne 2. pilt havde nemlig gået og grublet over noget lige siden 11. marts, og nu måtte hun altså have hjælp til at finde det rette svar. Det er godt nok lidt af en gåde for Redaktionen, hvorfor hun netop valgte at spørge Kim til råds, når der var så mange andre ledere at tage af, men hende om det...

Spørgsmålet fra Johanne var egentlig ganske reelt, nemlig hvordan piltene mon egentlig skulle indrette sig i teltene - hun tænkte selvfølgelig på det ift. corona-reglerne, og det burde nok være åbenlyst for de fleste. Kim skulle til gengæld lige bruge et par og tyve minutter til at tænke over sagen, men så var han da også ganske stolt over at være kommet frem til et ret godt svar. Han sagde nemlig bare: "I et telt plejer man jo at ligge vandret, men I må da også godt stå lodret i år, hvis det passer bedre".

Den plan blev der dog straks nedlagt veto over, for æ Lejrchef har åbenbart så travlt med at sidde på si bænk, drikke kaffe og sove middagssøvn, at han havde uddelegeret ansvaret for telt-opsætning til Isabella Binderup-Riis. Som hun selv siger: "Jeg er jo den bedste til det, for mi efternavn skrives med bindestreg".

## Sovning på piltehike

På æ pilt'hike skulle der selvfølgelig overnattes ved De Små Fisk, og da klokken var ca. 19.40 besluttede Leder-Johanne, at det var på høje tid at lægge piltene til at sove! De stakkels knejt' mente dog ikke selv, at de var trætte nok til det, men de kendte åbenbart ikke helt Johannes sande jeg. Hun er jo ikke datter af Mor Dorthe for ingenting, og det allerbedste trick til at få knejt' til at sove, er tydeligvis gået i arv. Johanne rakte nemlig bare si jænne pegefinger op i æ vejr og skruede den næststængeste Dorthe-blik på si øjn'. Men det var kun første fase...

Da det viste sig ikke at være helt nok til at få Sofie til at være stille, gik Johanne straks efter videre til fase to. Det betyder, at hun gik helt tæt hen til Sofie, skruede op til den allerstængeste Dorthe-blik, hævede armen højt op over hovedet - og bøjede si pegefinger til 90°. SÅ tav selv Sofie stille i skræk og rædsel, for enhver pilt ved, at en Jørgensen-pegefinger æ er til at spøge med!

### Vejrudsigten:

Det har jo været skøn solskinsvejr i dag og det fortsætter nok, i hvert fald en sted nede sydpå. På Møgelø må vi forvente at gå tilbage til, at det er pissekoldt og regnvejr.

### Dagens pollental:

Antal venner for Redaktionen: +1 (Yde).

Sure sokker: Støt stigende.

Dette var slut på dagens avis. Sladder kan indleveres dagligt mellem kvart i og kvart over eller e-mails på [pimand@blødis.julsø](mailto:pimand@blødis.julsø).

Tak for i aften!