

# GRØNLAND 1977

I sommeren 1977 deltog jeg i een af de grønlandsture, som FDF/FPF på landsplan har haft tradition for at arrangere.

Turene havde forskellige formål. I 1977 var der således 4 grupper afsted, dels 3 grupper, som skulle besøge og inspirere FDF/FPF-kredse i bestemte byer, dels den gruppe jeg deltog i, en naturgruppe, en decideret vandregulering.

Det var en utrolig stor oplevelse. Især den grønlandske natur gjorde et stærkt indtryk på mig, sammen med det at prøve sine kræfter af, at gå med sin 25 kg tunge rygsæk med mad, telt etc. i 3 uger og ikke møde anden civilisation end gruppen (bestående af 10 mænd og 2 piger).



Isen "kælver" ved Sønder Strømfjord. Vores første møde med isen

Alt i alt vendte jeg hjem til Vendsyssel igen, rig på oplevelser, meget solbrændt og i en fysisk tilstand, som jeg hverken før eller siden har været i.

Anne Marie Holm, Aarhus

Grønland - en del af Danmark, som desværre ligger meget langt væk, så det kun er få, der er så heldige, at de får lov at besøge dette land. For år tilbage arrangerede FDF/FPF ture til Grønland, hvor jeg har været med 2 gange.

Det har været ture, hvor mødet med den grønlandske befolkning og natur har gjort et stort indtryk. Tænk, at der i en del af Danmark er et samfund, som er helt anderledes end det, vi normalt møder. Et sted, hvor det ofte er naturen, der bestemmer tempoet og hvad der skal gøres, og ikke menneskene. Et sted med stor gæstfrihed, også selv om man er dansker, men også et sted med store samfundsproblemer. Der er desværre mange negative spor efter de år, hvor danskerne havde det totale overherredømme. Spor i form af rodløshed, spiritusproblemer, udlændinge (danskere) i de ledende stillinger, danske normer, som ikke passer det grønlandske samfund, og meget andet.

Jeg håber, at der igen vil blive arrangeret ture til Grønland af FDF/FPF, så der er flere, der kan få mulighed for at besøge dette kæmpe land. Vi kan lære meget af grønlanderne, bl.a. at tage tingene lidt mere med ro, også i vores FDF/FPF-arbejde. Desuden er det muligt at få naturoplevelser, som er uovertrufne.

Mogens Baunwall

# FINLAND 1987

På Julsø 86 havde FDF/FPF i Vester Hassing fået tildelt en finsk venskabskreds fra Kajaani. Der opstod mange venskaber, og det resulterede i, at vi drog hjem fra Julsø med en invitation til at komme til Finland i 1987 for at deltage i finsk landslejr (J.E.P.-camp 87).

Efter at have undersøgt interesse og muligheder, sagde vi i oktober 86 ja tak. Efter megen forberedelse og indsamling af penge, rejste 50 meget forventningsfulde FDF/FPF-ere den 10. juli fra Vester Hassing med kurs mod Kajaani.

Rejsen gik fra Göteborg tværs gennem Sverige til Kappelskär, hvorfra vi sejlede til Nådendal. Vel ankommen til Finland kørte vi 600 km nordpå i vor lejede bus. Godt trætte ankom vi hen under aften og blev modtaget af vore meget gæstfrie finske værter. Vi blev privat indkvarteret. Vi boede i Kajaani 3 dage, hvor der var arrangeret rundtur i byen, besøg på en papirfabrik og i forskellige ungdomsinstitutioner. En dag var vi på tur til Polarcirklen, hvor vi så byen Rovaniemi.



Et udsnit af det danske hold, der havde rød-hvide huer eller hvide pandebånd

Den 16. juli kørte vi så sammen med vore finske venner ca. 300 km sydpå for at deltage i J.E.P. 87. Lejren lå i midtfinland, og der var ca. 2.000 deltagere.

Hver dag var der forskellige aktiviteter, vi kunne deltage i, f.eks. vandreture, saunature, badning, lejrspil, spil. Der var lejrball hver aften.

Finnernes måde at ligge i lejr på er vidt forskellig fra vor. F.eks. udføres pionerarbejde med brædder og søm. Ligeledes laves maden over gasblus.

Efter en begivenhedsrig uge, tog vi afsked med vore finske venner. På hjemturen tilbragte vi et døgn i Helsingfors.

Den 24. juli ankom vi atter til Vester Hassing efter 14 uforglemmelige dage i "De tusinde søers land".

Kjeld Holm

