

LANDSLEJRE 1965 - 1986

FPF'S FØRSTE LANDSLEJR 1965

Lejrens tema var MUSIK



1. Musik, det skal der til
og sang og guitar-spil,
det skaber fest og glæde,
hvor mange er til stede,
og det gør ikke spor,
at stemmen ej er stor,
for vi skal være med
i de glade pigers kor.
Både takt og tone har vi lært
finde rytmen, det er ikke svært.
Vi kan bruge mol, hvis du er sur,
men vi synger helst i dur.

Signe Larsen

1.400 + stab og gæstehold fra de nordiske lande, England, Skotland og KFUK-spejderne mødtes i Vork i 1965.

Staben, lejrgaderne m.m. havde musiknavne. I øvrigt var der megen musik på lejren. Hver aften ved lejrbalet havde vi besøg af en "Dur" og en "Mol". Egtved-pigen hilste os ved en prolog.

Egtved-pigens bronzespænde blev model for en del forskellige FPF-smykker.



Vi var 28 piger og 2 holdledere afsted med 4 nye telte og patruljekasser + en del færdigheder i besnøringer og indretning af lejrplads. Vi deltog i en veltilrettelagt lejr med mange spændende aktiviteter.

Med højt humør og en stribe solskin marcherede "De 7 kappelmeestre", hver med sin deling, med faner og musik i spidsen til åbningsparade og gudstjeneste på Olympen.

Lidt regn kom der, men da vi sang "Du herre Krist" skinnede solen igen. Og siden vekslede det som det plejer i den danske sommer.

Vi klarede os fint og desuden blev en af vores piger nr. 1 i atletik. Jeg vil nævne de dejlige lejrbaal med musik, sang, dramatik og forkyndelse ud fra de bibelske kvindeskikkelser.

Hærvejs-hiken var en stor oplevelse. De "piger", som jeg har talt med, husker den alle. Udklædte i gammel stil gik vi ud ad Hærvejen. Mange kendte personer fra historien var kopieret.

Dagspressen, radio og fjernsyn var meget begejstret for arrangementet. Efter mange oplevelser på turen om dagen, var vi 200, der overnattede på Jellinggård. Først var vi til lejrbaal.



Rundt omkring, hvor der var grupper, blev der opført et stykke skrevet af historikeren Lind Andersen, Fredericia, omhandlende de mennesker, der gennem tiderne har levet langs Hærvejen. Man havde således besøg af "Rensdyrmanden", "Stenaldermanden", "Jernudsmelteren" og "Studedriveren". De var alle blevet vakt til live af den lysende pigelatter, der havde lydt ud over Hærvejen og kom frem og berettede om deres liv og virke.

Ja, en herlig uge var det, med mange gode oplevelser og dejligt fællesskab, som rørte ved strenge i os, der klang langt ud over dagene på Vork.

Ethel Kristensen

PDF'S FØRSTE LANDSLEJR 1967 „SLETTEN“ 1967

Spændende som for et 4 års barn at komme til fødselsdag. Vi skulle med bil og tog til Ry ved Julsø. Så var det bare med at marchere de sidste kilometer til lejren - med oppakning.

En opmuntring på den lange march (hvis man ellers havde flere kræfter at muntre sig med), var at gå over en lang pontonbro, som pionererne havde bygget over Julsøen.

På de store marker mellem sø og skov rejste sig de følgende dage en teltby med flere indbyggere, end vi har i Hals kommune. Nogle lejrpladser fantasilfuldt indrettet - f.eks. telte i flere etager.



Man kunne vælge mellem flere interessegrupper - eksempelvis almindelig lejr-sport (de fleste), foto, sejlsport, u-lande m.v.

De store fællesoplevelser var aftenens lejrbaal, hvor hele lejren var samlet. Fra scenen skrånede arealet opad som ved et kæmpemæssigt amfi-teater. Der var kredse med huer eller kapper i samme festlige farver, så i sin helhed dannedes der en mægtig farvesymfoni. Musikken og sangen tonede skønt mellem bakkerne og ud over søen.



Kort efter hjemkomsten fra lejrbaallet steg røgen op fra de små ildsteder - kredsene hygger sig med aften-te og kaffe.

Lejr-sportsfolkene var også på en hike, hvor man overnattede i bivuakker og spiste brændenælsesuppe og drak fyrrenålete - udmærket, når man er på hike.

Rige på minder og dejlige fælles oplevelser drager man så hjem - hver til sit. Tænk, vi har været på landslejr.

Hans Kristensen