

„SLETTEN“ 1972

JULSØLEJREN 30/6-9/7 1972-

Julsølejren 1972



Væbnerne her fra V.Ø.Hassing kreds er inviteret med som repræsentationshold fra FPF. Denne indbydelse har vi sagt ja til, og væbnerne er allerede gået igang med forberedelserne.



Prærievogn her i brug ved AGI-dag

Således stod der i Vester og Øster Hassings kredsblad marts 1972. Vi var stolte over at blive inviteret som repræsentationshold på FDFs LANDSLEJR. 15 væbner samt Agnes og undertegnede sagde JA TAK!- og gik i gang med forberedelserne.

Lejrpladsen fra FPFs landslejr 1970, hvor den vandt 1. præmie, blev hevet frem af "mølposen" - suppleret med den "flotte" prærievogn. Den kører for øvrigt stadig i kredsen ved passende lejligheder.

LANDSLEJREN 1972 blev en stor og dejlig oplevelse for os alle, med masser af SOL - VANDKAMPE - mange "drengebesøg" i hængekøjerne - og kammeratskab ud over alle grænser

DET VAR BARE "ALLE TIDERS LEJR"

Else Thomsen



„SLETTEN“ 1976 - 1981 - 1986

Landslejr 1976, 1981 og 1986. At være med på landslejr er altid en speciel oplevelse. 10-15.000 mennesker samlet på et sted, omkring det samme, synge sammen og føle sammenholdet under lejr gudstjenesten, er altid en dejlig tryk og nærmest overstadig fornemmelse. Når man støder på en "gammel FDF/FPF-er" bliver man mødt med ordene "Ka' du huske på landslejreren?"

Sloganet for 1976 var "Fri så det mærkes". Lejren var opdelt i 12 byer, og på plakaten var disse sat sammen som et ark frimærker.

Drengene boede i "1976-byen" og pigerne i Lucky Luke Town. Hele lejren virkede faktisk helt prærieagtig og solen skinnede faktisk hver eneste dag. I løbet af få dage var der tørt og støvet over alt. Den mest populære fritidsaktivitet var at løbe bag vandvognen og få et gratis brusebad.

I 1981 var der til gengæld vand nok - hver dag sin skylle.

Her boede drengene og pigerne naboer, og drengene havde nok en af lejrens største fedtfulde. Under torsdagens regn løb den dog over og truede med at sætte det meste af pigepladsen under vand, så der måtte hurtigst muligt graves en afløbskanal. Lidt tørvejr kunne man dog finde ved spise- og køkkenpladserne, som var overdækket med presenninger. Her kunne man til nød også tørre sit tøj.

Dette år hed alle byerne noget med "Børn i ---". Vi boede i "Børn med reb og rafter", som hurtigt blev omdøbt til "Børn med råb og rifter". For første gang blev der arrangeret fælles bustur til lejren for familie og venner, så onsdag blev en festdag, hvor alle holdt fri og tog sig af sine gæster.

Julsølejren 1986 byggede meget på oplevelsen af venskab og kammeratskab. Næsten alle kredse havde en venskabskreds, som de fulgte med til fods de sidste kilometer til lejren. Det betød, at vi næsten var afsted i 14 dage, hvilket var med til at give et specielt godt kendskab til hinanden. Denne ordning fik især for Vester Hassing kredsen en særlig betydning, idet deres finske venskabskreds inviterede dem til den finske landslejr året efter, hvor de deltog og havde en stor oplevelse.

De moderne tider prægede lejren, i hvert tilfælde for Øster Hassing kredsen. Et tv-hold, 2 lokalradioer, samt 3 videhold beskæftigede sig med kredsens gøren og laden. Selv vaskerummet blev filmet, men der så nu lidt tomt ud.

Kredsens lejropbygning blev optaget på Forbundets landslejr-film.

Landslejrene 1976, 1981 og 1986 virkede næsten symbolske. I 1976 boede dreng-kredsen og pige-kredsen næsten i hver sin ende af lejren.

I 1981 gjorde de visse tilnærmelser og boede ved siden af hinanden, for så i 1986 - efter 10 års betænkningstid - at flytte sammen. Dog sådan, at Vester Hassing kredsen holdt til i Rosenholt sogn og Øster Hassing kredsen boede i Agerskov sogn. I 1986 var begge kredsene stærkt repræsenteret med ca 50 deltagere hver.

Karen Margrethe Andreasen og Ole Andreasen

