

BORNHOLM

1967

1967 var året, hvor Vester og Øster Hassing FPF-kreds tog på den første tur uden for hovedlandet. 12 væbnere deltog i turen. Med som ledere var Nete Jensen og Else Thomsen. Rejsen foregik med DSB med ophold i Tivoli på vejen over.

Vore prægtige venner, Birthe og Mogens, havde sørget for en dejlig lejrplads ved Gudhjem. Udflugter foregik til fods, så trøtte og sultne var vi hver aften ved vor entre på lejrpladsen.

Vejret på solskinsøen, Bornholm, viste sig fra sin "smukke" side, hvilket bevirkede, at holdet havde oplevelsen at besøge den stormomsuste Christiansø.

Birthe og Mogens har gennem de 25 år været meget gæstfrie og hjælpsomme værter for vore piger og drenge. Der skal derfor her i vores jubilæumsår lyde en stor FDF/FPF-TAK til Bornholm.

Else Thomsen

1969

Sommerlejr på Bornholm var noget helt nyt og spændende for den forholdsvis nye Vester og Øster Hassing FDF-kreds. Den første lejr blev arrangeret i 1969. Det blev en vandretur på den nordlige del af øen. Vi var 16 deltagere, med Frede og Mogens Uttrup som ledere.

De to unge førere, som det jo hed dengang, havde deres hyr med at få nogle meget trøtte drenge i gang om morgenen - des lettere gik det med at falde i søvn om aftenen. Det med trøtheden betød bl.a., at vi fik buddingsuppe en dag i stedet for budding. Vi var flere drenge, der skulle koge budding om aftenen, men på grund af trøthed skiftedes vi til at passe gryden og sove, men på et tidspunkt sov vi alle uden for teltet - altså ingen budding.

Til at transportere vores grej havde vi en kærre, som vi i øvrigt fik en morsom episode med - syntes vi da bagefter. Vi var 4, der tog os af kærren, mens de øvrige gik langs stranden. Ned ad en stejl bakke tog kærren magten fra os og endte med et brag i grøften, stærkt beskadiget. Vi fik den dog rigget sammen og fortsatte i et roligere tempo.

De næste ture foregik pr. cykel, som blev sendt til Rønne med skib. Det var lidt mere afslappende, og vi nåede lidt videre omkring.

Engang, da vi var på vej med tog fra Aalborg, opdagede jeg til min skræk, at gasflasken, som jeg skulle sørge for, ikke var med (hjemme i garagen). Da vi kom til Rønne, cyklede Søren Nielsen og jeg ind i byen og fik morsomt nok øje på en gasbil. Men hver gang vi var lige ved at indhente den, kørte den igen. Til sidst fik vi dog fat i en flaske gas.

Vi havde på alle turene mange gode og sjove oplevelser under meget frie forhold, og vi så mange seværdigheder, bl.a. Hammershus, Ekkodalen og Rokkestenen i Almindingen.

På hjemturene var det let nok at holde ro og orden på gutterne, da alle var trøtte efter en begivenhedsrig uge i dejlige omgivelser.

Med venlig hilsen og et stort tillykke med jubilæet.

Hans Ole Larsen (fhw. væbnerleder)



Holdet fra 1983 sammen med værterne Birthe og Mogens Holm, "Højvang"

Turen til Bornholm i 1983 blev, som alle andre jeg har deltaget i, en oplevelse, men selv om det kun er 5 år siden, skal der nu graves en del i huskechatollet, før minderne dukker frem.

Ca 40 væbnere og 10 ledere tog forventningsfulde afsted med Orla's Busser fra Kredshuset i Vester Hassing. Afrejsen forløb planmæssigt, og bussen rullede mod Frederikshavn. Efter sejladsen til Göteborg fulgte det lange stræk ned gennem Skåne til Ystad. Her sagde vi farvel til bussen og fik al vor bagage læsset ombord i færgen.

Efter ankomsten til Rønne gik vi i samlet trop til Rønne Cykeludlejning, hvor alle fik udleveret 1 stk. jernhest. Jeg husker endnu ganske tydeligt, at een var så heldig at få en med gear. At denne eneste netop blev mig betød, at jeg resten af ugen modtog mange misundelige blikke fra de andre ryttere (ikke mindst når det gik op ad bakke).

Vores lejrplads var hos en gårdmand, som boede i nærheden af Årsballe, der ligger midt på øen. Vi oplevede en fantastisk gæstfrihed. Straks efter ankomsten var alle i gang med opsætning af telte. Aftenmaden den første aften på Bornholm var spidstegte kyllinger - uhhmmmmmm!!!

Væbnerne var opdelt i hold på 6-8 personer, som så sammen med to af lederne tog på cykelturene. Holdene fik efter morgenmaden og den efterfølgende morgenandag udleveret penge til mad. Et fast beløb, som holdene selv måtte administrere. Det gav unægteligt en meget forskellig og utraditional kostsammensætning - sikkert ikke alle lige ernæringsrigtige, men alle overlevede da.

Turene gik til alle de mest kendte steder på øen: Hammershus, Helligdomsklipperne, Nylars og Østerlars Rundkirke, Brændegårdshaven, Paradisbakkerne, Ekkodalen, Rytterknægten samt mange af de dejlige bornholmske kystbyer. Dejlige ture - kun få punkteringer - og alle i et fantastisk sommervejr. Alle fandt det forståeligt, at Bornholm har fået tilnavnet "Østersøens Perle".

Fra hjemturen, som gik uden problemer, er der ikke meget at berette. Det var selvfølgelig en flok trøtte væbnere og ledere, som ankom til Vester Hassing. Samtidig med at solen tittede frem, drejede vi ind i byen.

I kredshuset drak vi, som stadig havde lidt kræfter i overskud, en kop morgen- (nat-) kaffe og fik varme nybagte rundstykker.

Alle var enige om, at FDF/FPF endnu en gang havde beriget os med en kæmpeoplevelse.

Vagn Jensen.